



Bij de dienst: KERSTFEEST

M.m.v. Blazersgroep "Sirena" o.l.v.
dirigent Huib Tempelman

Thema: Het thema voor de Advent - Kersttijd is "Geloof met me mee". Bijbelse geloofsgetuigen vertellen hun eigen verhaal. Op de Kerstmorgen komen de herders in beeld. Na de boodschap vanuit de hemel gehoord te hebben, gaan ze op weg naar Bethlehem. Na hun bezoek aldaar... "vertelden zij wat hen over dit kind gezegd was, God lovend en prijzend om alles wat ze gezien en gehoord hadden". Het Leger des Heils in de velden van Efratha. Uit de Schriften van Israël lezen we allereerst over de HERE [JHWH=HIJ DIE ER IS] GOD, die onze HERDER is, en dan over herders die het eerste Kerstfeest vieren en het allerwegen verkondigen. Aan ons de beurt om met hen in te stemmen en in hun voetsporen te treden!

Voorganger: Ds B. de Graaf, Waalwijk

Organist: Henk Hoogendoorn

Collecten:

1. Kinderen in de Knel diaconie
2. Kerk
3. Exploitatie

Kerstfeest

Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee! We lezen verhalen over Bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal. Aan de hand van hun verhalen denken we deze periode ook na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan anderen?

Kerst, 25 dec 2018 – Lucas 2:1-20



Lichtpunt

Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan

je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt.

De dienst

Om 9.50 uur Liederen vóór de dienst:
477 : 1 – 5 Komt allen tezamen
481 : 1, 2, 3 Hoor, de engelen zingen de eer

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen
Intochtlied: psalm 98: 1 en 2

Gebed in stilte ter voorbereiding
Votum en groet.
Klein Gloria

Deano Korver steekt een kaars aan en zegt een gedichtje op

- Stralend is het licht van de kerststal een pasgeboren kind ligt in het hooi Het verandert de wereld nu al en maakt alles op aarde prachtig mooi

Gebed van verootmoediging
Samenzang: 65: 1

Kyriëgebed
Samenzang: 487:1, 2, 3 Eer zij God in onze dagen

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften
Kinderen:Lied:"We weten hoe laat het is"/
gesprek over het project /terugblik Advent
Zendtijd voor zieners

Lied:"Geloof met me mee": 1,6,7/ naar de
nevendienst

Lezing uit de Schriften van Israël: psalm 23
[tekst als lezing Liedboek 2013, p 72] door
Jan de Gruijter

Samenzang: 23c : 1-5 Mijn God, mijn
herder, zorgt voor mij
Lezing uit de Schriften van de christelijke
gemeente: Lucas 2: 1- 20
Samenzang: 476: 1, 2 en 3 Nu zijt
wellekome

Uitleg en verkondiging:" Herders als
evangelisten..."[Lucas 2: 17]
Meditatief orgelspel As with gladness men
of old

Samenzang: 488[eventueel in wisselzang
al.vr.ma.vr.al.] In den beginne was het
woord
Kinderen komen terug in de kerk; verslag
en kerstwens

GEBED EN GAVEN

Dankzegging, voorbeden, persoonlijk gebed
en Onze Vader

Inzameling van de gaven terwijl Sirena
speelt: Once in royal Davids city

SLOTLIED, ZENDING EN ZEGEN

Samenzang: "Ere zij God" **staande**
Heenzending en zegen

Gezongen 'amen'
Sirena speelt: Merry Christmas

Berichten voor de gemeente

Agenda:

Zondag 30 december 2018 preekt
Mw. Ds. R. Noordzij uit Maassluis.

Autodienst:

30 dec. H. Molendijk tel 274162

