



'Hoera, het is Kerstfeest! Jezus is geboren. God is met ons. Hij laat ons nooit alleen.' We gaan kerst vieren met elkaar op Kerstmorgen. Een familieviering. Een viering voor jong én oud. De kinderen mogen wat langer in de kerk blijven en mogen tijdens de preek een eigen verwerking maken. In de kerk zingen we bekende kerstliederen en liedjes van Marcel en Lydia Zimmer. Marcel komt met ons Kerst vieren en speelt en zingt mee. Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes, volwassenen kinderen en hun kroost, en iedereen die je een laagdrempelige Kerstviering wil laten meemaken mee.

Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Henk Hoogendoorn
Ouderling: Brenda Kerkdijk
Diaken: Jenny Verhagen
Lector: Riny Visser

Orgel: Bewerkingen van 'Ik ben een engel van de Heer' (lied 469)

Vooraf (9.50u):

Samenzang: 'Nu zijt wellekome' (lied 476: 1,3,4) (Henk)

Samenzang: 'Midden in de winternacht' (lied 486: 1,2) (Henk)

Lied: 'Kom en vier nu feest' (Marcel)

Lied: 'God is met ons' (Marcel)

Welkom/mededelingen

Intochtslied: 'Komt allen tezamen' (lied 477: 1,2,4) (Marcel)

Votum en groet

Liturgische bloemschikking

1^e Kerstdag: Lucas Johannes 1:1-14

Woord dat vlees werd

Thema: Licht

De ontvangende lijn kan niet dichterbij het licht worden geschoven. Er zijn lichte materialen in de schikking verwerkt bessen, vruchten en witte bloemen.

Woorden bij de schikking:

Ontvangen licht verbeeld in bloemen,
vruchten vol zaden om te leven
licht in de toekomst.



Eerste Kerstdag.



Thema:
Bron van
hoop.
Jezus wordt
geboren in
een stal in
Betlehem.
Herders

horen het nieuws van een engel en gaan op weg naar de stal. Daar zien ze het wonder met hun eigen ogen.

Contact:

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Kaarsenlied - Kerst (Marcel)

Gebed om liefde

Lied: Eer aan God in de hoge (Marcel) (samen: eer aan God en Gloria)

Samenzang: 'Eer zij God in onze dagen' (lied 487: 1,2) (Marcel)

Gebed bij het openen van de Bijbel

Afsluiting project kindernevendienst

Wandelaar

Kalender

Video Kind op Zondag

Projectlied (Henk)

Lied: 'Immanuel' (Marcel)

Intermezzo (Otto)

Lied: 'Van A tot Z' (Marcel)

Uit de Bijbel: Lucas 2: 1-20 (Bijbel in Gewone Taal)

Jozef en Maria gaan naar Betlehem

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. ²Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. ³Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.

⁴⁻⁵Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.

Jezus wordt geboren

⁶Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. ⁷Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkeldde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

Herders horen het goede nieuws

⁸Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. ⁹Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. ¹⁰Maar de engel zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. ¹¹Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. ¹²En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.' ¹³En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ¹⁴'Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.'

De herders gaan naar Betlehem

¹⁵Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: 'Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.'

¹⁶Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. ¹⁷Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. ¹⁸Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. ¹⁹Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.

²⁰De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.

Samenzang: 'Stille Nacht' (lied 483: 1,2,3) (Marcel)

Intermezzo (Otto)

Lied: 'Lief klein kindje' (Marcel)

De kinderen mogen naar hun eigen ruimte

Overweging

Samenzang: 'Hoor, de engelen zingen de eer' (lied 481: 1,3) (Henk)



De kinderen komen terug

Lied: 'Laat je licht maar schijnen' (Marcel)
Gebeden en Onze Vader

Collecte: lied: 'Goed Nieuws' (Marcel)

Slotlied: 'Hoera, het is Kerstfeest!' (Marcel)
Wegzending en zegen

Samenzang: 'Ere zij God' (Henk)

Orgel: Engels en Frans kerstlied

Collecte

1. Kia Kinderen in de knel
2. Kerk
3. Steuncollecte

U had het natuurlijk al gezien. De adventscollecten en de collecte in deze dienst hebben betrekking op kinderen en jongeren. Er zijn momenteel zoveel kinderen die opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun! De **eerste** collecte is bestemd voor dit doel. U kunt Uw gave ook overmaken op het ibannummer van de ZWO: NL16RABO0373709242 **met vermelding van: kinderen in de knel.** De **tweede** collecte is bestemd voor onze eigen Kerk en de **derde** collecte is de STEUNcollecte.

Contact:

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl