

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd zondag Judica

Thema: Heimwee en hoop



Voorganger: Dhr. J. Lankhaar,
Wijk en Aalburg

Organist: Jos Dekkers

Lector: Joke Jansen

Woord van welkom - ouderling van dienst

Zingen: Psalm 65 vers 1 en 5

Begroeting:

V: God zal bij u zijn

A: **God zal u bewaren**

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: **Die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: **En het werk van Zijn handen niet loslaat**

Uitleg Bloemschikking

5^e zondag 3 april 2022. Lucas 20: 9-19

In deze derde gelijkenis gebruikt Jezus het beeld van een man met een wijngaard. De man gaat op reis en verpacht zijn wijngaard aan de wijnbouwers. Op enig moment wil de man de vruchten van zijn investering zien en stuurt tot tweemaal toe een knecht om het geld te halen. Nadat beide knechten zijn afgeranseld, stuurt de eigenaar zijn zoon. Maar de zoon wacht een afschuwelijke ontvangst en moet

het met de dood bekopen. Jezus doelt hier op zichzelf. Op weg naar Jeruzalem wordt steeds duidelijker wat Jezus staat te wachten. Jezus weet wat er gaat komen, maar ontwijkt de situatie niet.

In deze schikking staat het toekomstige lijden centraal op twee manieren. Een verwijzing naar het lijden van Jezus en een tekst uit Johannes 15; Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen. De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.

Muziek: Breng ons samen

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/breng-ons-samen/WO_EO_16593059?cHash=4fe6d33962843d6c817cddb2909bob6c

Gebed om ontferming

Zingen: Heer, ontferm U over ons, lied 413 vers 3

Leefregel: Romeinen 5 : 1-2, 9-11 - Laten we God alle eer geven

Met de woorden van de Bijbel in gewone taal

Muziek: U zij de glorie, lied 634

<https://www.bing.com/videos/search?q=u+zij+de+glorie&docid=607987410229202404&mid=AEA1B237370D11E84348AEA1B237370D11E84348&view=detail&FORM=VIRE>

Gebed voor de opening van de Schrift

Kindermoment

Woordje voor de kinderen

-De kinderen mogen naar voren komen.

-Leiding houdt praatje met de kinderen over de afbeelding van de nieuwe vlag.

-Nieuwe vlag wordt door leiding opgehangen.

-Kinderen gaan met leiding naar de kindernevendienst-ruimte tijdens het zingen van het projectlied.

Projectlied

Een slinger van verhalen gaat
als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat:
dat God zijn volk bevrijdt.

Refrein:

Wij vieren een bijzonder feest,
het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest
ontdekt: dat feest is hier!

5. Zet nu je beste beentje voor.
De Wijsheid spreekt ons aan,
en wie haar wijze woorden hoort
die weet waar hij moet gaan.

Refrein

Inleiding op het thema

De moeder de vrouw

*Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd –
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.*

*Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug
gevaaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.
[Martinus Nijhoff \(1894 – 1953\)](#) - sonnet*

Lezing: Psalm 42

Zingen: psalm 42 vers 1, 3 en 7

Lezing: Hoop

Je mag je een gelukkig mens prijzen
als er mensen om je heen zijn,
die je niet in de steek laten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen,
mensen je verdriet zien,
mensen die je ook optillen en opbeuren.
Mensen van wie ook hoop uitgaat,
omdat ze je niet vergeten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
ook al word je getroffen
door ongeluk, verdriet en moeite –
Als er mensen zijn die je steunen,
mensen met handen die meedragen
mensen met handen die je last verlichten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
vanwege die mensen,
die je een glimp doen opvangen
van het menslievende gelaat
van de Onzichtbare,
die hoopt dat je goede hoop kunt behouden.

**Zingen: Op U mijn Heiland, blijf ik hopen,
lied 442 vers 1**

Lezing: Mattheus 26: 36 – 42

Zingen: Lied 570

Overweging

Zingen: Lied van het geloof

[melodie: Kom schepper Geest daal tot ons
neer, lied 360)

Wie is die God die eeuwig leeft
en al wat is geschapen heeft,
die oerbegin en einde is,
de zin van de geschiedenis?

De Vader die de wereld schiep,
de stem die ons tot leven riep:
dat is mijn God, ik roep Hem aan
en breng Hem dank voor mijn bestaan.

De Zoon die ons geboren is,
het licht in onze duisternis:
voor kleine mensen, diep in nood
een hoopvol woord tot in de dood.



De Geest die ons de ruimte geeft,
de levenskracht die ons beweegt:
de liefde krijgt de overhand
de aarde wordt tot vruchtbaar land.

Geloofsbelijdenis

Pastor: Ik geloof in God,

Allen: Die voor ons is als een vader en een moeder.

Hij heeft alles gemaakt, de hemel en de aarde.

Pastor: Ik geloof in Jezus Christus,

Allen: De zoon van God,

De zoon van Maria,

De vriend van alle mensen,

Hij is ons voorbeeld, Hij bracht mensen bij elkaar,

Hij had hart voor mensen die waren

buiten gesloten,

Daarom heeft Hij geleden en werd hij gekruisigd.

Pastor: God heeft Hem na drie dagen laten opstaan uit de dood.

Zo leeft Hij voort in onze Kerk.

Allen: Wij luisteren naar wat Hij heeft gezegd

wij willen doen wat Hij heeft voorgedaan.

Zijn Geest geeft ons kracht en maakt de wereld nieuw.

Amen

Zingen: 'Lichtstad met uw paarlen poorten'
(ELB 413)

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

*Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.*

*Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.*

2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.

*Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.*

*Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.*

Bezinning: Dan ontstaat er leven

Als wij mensen elkaar de hand geven
en niet langer leven als ieder voor zichzelf,
dan ontstaat nieuw leven.

Als wij mensen van ons eiland wegtrekken
en gaan naar wie door verdriet of angst
eenzaam leven,

dan ontstaat er een nieuw land van mensen
samen.

Als wij mensen onszelf niet langer doof
houden voor elkaar, maar luisteren naar wat er
leeft, dan ontstaat een nieuwe band waarvan
we kunnen leven.

Waar wij mensen langs elkaar heen leven,
elkaar opzij schuiven, blind zijn voor elkaar,
geen oog hebben voor elkaar,
daar gaat het leven dood.

Als wij mensen onze deur, onszelf openen
voor elkaar

en elkaar uitnodigen om binnen te komen
en bij elkaar veilig kunnen zijn in alle
kwetsbaarheid,

dan ontstaat er nieuw leven.

Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij
naast ons,

verlangen mensen zo naar leven.

Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen
die kunnen zien en die kunnen horen met hun
hart.

Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij
naast ons,

verlangen mensen naar een woord van begrip,

naar een arm om hun schouder,

want mensen zoeken leven dat leefbaar is.

Als wij zo leven met en voor elkaar, dan
kunnen wij God zien.

Marinus van den Berg

Muziek: Ik zal er zijn - Sela

<https://www.bing.com/videos/search?q=schuil+en+nederland+zingt&&view=detail&mid=C1004646004E82FA99BoC1004646004E82FA99Bo&&FORM=VDRVRV>

Gebeden

Dankgebed - Stilte en Onze Vader

**Slotlied: Wat de toekomst brengen moge,
lied 913 vers 1, 3 en 4**

Zegenbede

Beantwoord met lied 415:3

Na de dienst is er weer gelegenheid om koffie of limonade te drinken

Collecten

- 1- 40dgc koll. Moldavië
- 2- Alg. onderhoud

40dagentijd 2022 Alles komt goed?!

De 40dagentijdcollecte van vandaag is bestemd voor **Moldavië**.

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel.

Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.

Voor dit doel kunt u uw gave overmaken op het ibannummer van de ZWO:

NL16RABO0373709242 **met vermelding van Moldavië**

Uw gave voor dit doel in de collecteschaal of de digitale betaallink wordt evenredig gedeeld met de collecte voor Algemeen onderhoud.

Berichten voor de gemeente

Op 27 maart gingen de bloemen als groet naar mw. A. Roelofs-Kleer.

Gemeentevergadering

A.s. dinsdag 5 april bent u van harte welkom in onze jaarlijkse gemeentevergadering. De uitnodigingsbrief en het 'groene boekje' ontving u bij het laatste nummer van Kontakt.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

Henk Hoogendoorn

Schoonhouden kerkgebouw "De Brug"

Na 10 jaar schoonmaak van het gebouw heeft Louise van Elderen besloten om hiermee te stoppen in verband met haar overige werkzaamheden. (Dank je wel Louise)

De kerkrentmeesters zijn nu op zoek naar vervanging van deze bezigheid die wekelijks ongeveer 3 uur tijd kost. Misschien is bij u iemand bekend die op zoek is naar werk.

Bij interesse kunt u contact opnemen met:

- Jan Korver, email: familiekorver@home.nl
- Matty Zoutewelle email: matty.zoutewelle@planet.nl

Namens de kerkrentmeesters: Matty Zoutewelle.

Steun voor Oekraïners

Wanneer er vooraf niet is nagedacht over de verstandigste manier van aanpak volgt meestal een enigszins chaotische beweging. Zo ook nu. Hierna de stand van zaken voor zover we die in de gemeente Waalwijk nu kunnen overzien:

Huisvesting gaat voor grote panden van de gemeente via de gemeente. Alle panden van particulieren gaan via <https://takecarebnb.org/>.

Vrijwilligers zijn nodig voor

1. inrichting en gereed maken van de panden van de gemeente en
2. voor begeleiding van vrijwilligers.

1. gaat via de burgerlijke gemeente; contactpersoon Rini Quirijns <rini.quirijns@gmail.com>
2. gaat via Vluchtelingenwerk; contactpersoon Jan van den Berg <janpietervandenbergh@gmail.com>