



Voor deze dienst willen we degenen die de dienst niet thuis via livestream kunnen volgen in de gelegenheid stellen aanwezig te zijn. Zij hoeven zich niet vooraf aan te melden. Andere gemeenteleden vragen we de dienst thuis digitaal te volgen. Er is geen kindernevendienst en geen oppas.

De basisregels voor aanwezigen in de kerk blijven: Bij binnenkomst graag afstand houden, het mondkapje dragen als u zich verplaatst. In de kerk twee stoelen vrijhouden tussen de families.

We verwachten dat we vanaf de dienst op 30 januari meer aanwezigen toe kunnen laten. Op 30 januari is de dienst van kerk-school-gezin. Daarom nodigen we de gezinnen met kinderen op de basisschool uit. Zij krijgen net als degenen die de dienst niet thuis kunnen volgen voorrang. Iedereen die de dienst wil bijwonen vragen we zich uiterlijk op vrijdagavond aan te melden bij br. Jan van Wijk, liefst per e-mail jvwijk3v2@gmail.com of telefonisch naar 0416-312798. Geef aan met hoeveel mensen u wilt komen. We hopen dat we tot 50 aanwezigen naast de medewerkers mogen toelaten.

Voorganger: Ds. B. de Graaf, Waalwijk
Hij vervangt ds. Van der Wilt die ziek is
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Jan Korver

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Gebed in stilte.

*Introïtuspsalm/orgel: psalm 72: 2 en 4,
"Zolang de zon des daags zal rijzen..."*

Votum en groet

Gebed om ontferming

*Glorialied/Orgel: 868: 2 en 5, "Lof zij de
HEER, de almachtige..."*

UITLEG EN VERKONDIGING VAN DE SCHRIFTEN

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit de Schriften van Israël: **Prediker
4: 7-12**

Lezing uit de Schriften van de christelijke
gemeente: **Johannes 5: 1 - 13**

**Lied/Orgel: psalm 116: 1,6, 8, "GOD heb ik
lief..."**

Uitleg en verkondiging: **"Ik heb geen
mens...mensen hebben mensen nodig!"**
Meditatief orgelspel

GEBED EN GAVE

Dankzegging, voorbeden, persoonlijk gebed in
stilte, en Onze Vader

AFSLUITING

*Slotlied: 416:1,2,3 en 4, "Ga met GOD en HIJ
zal met u zijn..."*

Zending en zegen
'Amen'

Orgelspel

**Thema: "Ik heb geen mens...mensen
hebben mensen nodig!"**

Daar lig je dan! Nota bene in een ziekenhuis dat 'Bethesda' [huis van genade] heet. Acht-en-dertig [38!] jaar lang! Geen mens kijkt naar je om, geen engel doet moeite om je te helpen. De weg naar de tempel/kerk ligt erlangs. Maar ja, de mensen zijn op weg naar 'GOD'... maar wat wil dat zeggen als je de mensen links laat liggen!?

Er is een gedicht van een Duitse dichter [Herman Hesse, Nobelprijswinnaar], die een

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

'heftig' gedicht schreef getiteld 'Eenzaamheid': "Seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein, kein Mensch kennt den Anderen...jeder geht allein." Heftig, want dat gedicht zegt niet meer en niet minder dat je elkaar niet echt kent en eenzaam door het leven gaat. Wij hebben de HERE GOD nodig, ja...maar wij mensen hebben ook mensen nodig! En...de HERE GOD heeft ons ook nodig! Paulus zegt: "Wij zijn mede-arbeiders van GOD!"[1 Korinthe 3:9]

'Tweezaam' is de mens. In den beginne zegt de SCHEPPER "Het is niet goed dat de adaam=mens alleen is, IK zal hem een hulp maken voor zijn aangezicht". En kort daarna vraagt hij aan de mens [manmens en vrouwmens]: "Mens waar ben jij én...mens waar is je broeder/zuster?" Daarover wil ik 't zondagmorgen met u/jullie [binnenkerks of binnenshuis] hebben, aan de hand van de geschiedenis die beschreven staat in Johannes 5. En daarbij gaat 't natuurlijk ook over mezelf, en misschien ook over u en jou. Want in alle verhalen uit de Schriften van Israël en de 'Ecclesia'[de christelijke gemeente] gaat het erover, dat de HERE GOD ons mens wil doen zijn zoals HIJ het bedoeld heeft: HEM lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. "HIJ is 'mens' geworden...nu wij nog!", las ik ergens. We lezen uit de Prediker over "Beter met zijn tweeën dan alleen "; en in het diepzinnige, zinvolle Johannesevangelie over een mens, die tegen Jezus zei "Ik heb geen mens" {N.B. dat staat er letterlijk!}

Collecten

1. PKN Missionair
2. Exploitatie

Collecte PKN Missionair

Deze week is de eerste collecte nogmaals bestemd voor de Protestantse Kerk Nederland. Deze keer voor het missionair werk. In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt.

Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn.

Als tweede collecte staat gepland de collecte voor de exploitatie.

U kunt uw gaven overmaken op het ibannummer van onze kerk NL67RABO037373461 met vermelding van: **PKN missionair of Exploitatie**

Berichten voor de gemeente

Op 16 januari gingen de bloemen als groet van de gemeente naar de heer H.P. Sniijders.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

Henk Hoogendoorn

Start reïntegratie ds. Otto Grevink

Na overleg met de bedrijfsarts en zijn leidinggevende heeft ds. Otto Grevink laten weten dat hij kan starten met zijn reïntegratie. Voorlopig met een aantal uurtjes in de week. Voor 25% van zijn aanstelling. Die uren zal hij na overleg met de oude en nieuwe voorzitter van onze kerkenraad gebruiken voor de diensten die hij voor zal gaan (30 januari, 6 maart) en voor het opstarten van het traject waarin we met elkaar gaan nadenken over wat voor kerk we willen zijn in 2035 en welke stappen we daar nu voor willen zetten en wat voor voorganger we daarvoor nodig hebben. Voor uitvaarten en pastoraat is hij dus nog niet beschikbaar. Elke twee weken wordt opnieuw gekeken of er een volgende stap gezet kan worden in de reïntegratie. De hoop is dat hij 2 tot 3 maanden weer volledig aan het werk is. Naast het werk volgt hij nog twee begeleidingstrajecten die hem hierin zullen helpen. We wensen ds. Otto een voorspoedige reïntegratie toe en plezier in zijn werk.