



Het aantal besmettingen met corona is deze week weer gestegen. Nog maar kort geleden noemde men het risiconiveau 'ernstig'. Dat dwingt ons tot aanpassing van de maatregelen.

Naast de medewerkers zijn daarom maximaal 50 gemeenteleden aanwezig. We zingen alleen het slotlied, er zijn geen voorzangers.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk.

Bij binnenkomst graag afstand houden, het mondkapje dragen als u zich verplaatst. In de kerk twee stoelen vrijhouden tussen de families.

Deze dienst op de eerste adventszondag is ook digitaal te volgen.

Voorganger: Ds. C.J. 't Lam, Hoogeveen

Organist: Henk Hoogendoorn

Lector: Francijn van Eersel

Medewerking van Margriet Dörr, dwarsfluit en Karel Blok, trombone.

Hun bijdrage werd vooraf opgenomen.

"In een ander licht" is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

"Licht" staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan. In de bloemschikking maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van

de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden elke week enkele symbolische voorwerpen geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.



**1e Advent: Lucas 1 : 5-25**

vers 17b: En zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.

Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein. Voor de stralen zijn de gele tinten van gedroogde grassen gebruikt. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel) veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen.

### Kindernevendienst

Project 'Het plakboek van Lukas'  
Adventsproject 2021 uit Kind op Zondag

**1<sup>e</sup> advent 28 november 2021**

Thema: 'Wacht eens...'

Lezing: Lukas 1: 15 - 25



*Wacht eens...*

Zacharias krijgt bezoek van een engel. De engel vertelt dat Johannes de Doper geboren zal worden

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pknbrug.nl](mailto:zondagsbrief@pknbrug.nl)

## Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad met voorganger  
Mededelingen door ambtsdrager

Orgel: lied 441 vers 1 (Hoe zal ik U ontvangen)  
Aanvangswoorden en groet.

Aansteken van de eerste kaars van Advent +  
bijbehorend gedicht

## Kaarsenlied.

*Eén kaarsje maakt een groot verschil.*

*Hij fluistert naar de rest:*

*'Doe met me mee, als je dat wil,  
want stralen kun je best!'*

*Vandaag begint een mooie tijd,  
we wachten op de Heer.*

*En als het licht zich hier verspreidt  
dan stralen wij steeds meer.*

Gebed aan het begin van de dienst

Luisterlied: lied 505 (In de nacht gekomen)

<https://www.bing.com/videos/search?q=in+de+nacht+gekomen+kind+van+hogerhand&&view=detail&mid=4AD83CEF60C48E35B7154AD83CEF60C48E35B715&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Din%2Bde%2Bnacht%2Bgekomen%2Bkind%2Bvan%2Bhogerhand%26FORM%3DHDRSC4>

Kindermoment: Project en (digitaal)  
projectlied

Korte inleiding op de lezingen van vandaag

1<sup>e</sup> Lezing: Marcus 10,17-22

Filmpje 1: het detectiepoortje

Meditatie

**Muziek:** Sonate in b HWV 367b van Georg  
Friedrich Händel - Largo

2<sup>e</sup> Lezing: Marcus 10,23-26

Filmpje 2: het oog van de naald

Meditatie

**Muziek:** Sonate in b HWV 367b van Georg  
Friedrich Händel - Alla breve

3<sup>e</sup> Lezing: Marcus 10,27-31

Filmpje 3: een kringetje

Meditatie

**Muziek:** Sonate in b HWV 367b van Georg  
Friedrich Händel - Andante

Gebed

Mededelingen (o.a. collecte), *aansluitend gaat  
de gemeente staan*

Zingen: lied 498 vers 2, 3 en 4 (In het  
ondoordringbaar / Hef uw hoofden / Trouw en  
goedheid)

Zegen

Zingen: lied 415 vers 3 (Amen)

Orgelspel

## Collecten

1. Edukans

2. Alg. onderhoud

## IN EEN ANDER LICHT

De adventscollecten en Kerstcollecten 2021 zijn  
bestemd voor (vluchtelingen)kinderen in de  
knel. Juist met Advent leven we toe naar een nieuw  
begin: de geboorte van Jezus, zelf een  
vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het  
donker, en dat geven wij door. Zo staat voor  
de **eerste adventszondag** gepland de collecte  
voor **Edukans**.

Hun visie is: Een kind dat leert, is een kind met  
kansen. Want op school leer je veel meer dan  
lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf  
opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties  
ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En  
natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op  
school leert, is voor altijd.

"In een ander licht" is het thema van  
de **adventskalender 2021** die de Diaconie  
ingekocht heeft. Deze kalenders liggen - om mee  
te nemen, samen met een adventsuitgave van  
Petrus - in de ruimte achter de voordeur. Maar let  
op: Op is op!

Voor de eerste collecte kunt u uw gave overmaken  
naar de rekening van ZWO NL16 RABO 0373 7092  
42 met vermelding Edukans, voor de tweede  
collecte naar de rekening van de kerk NL67 RABO  
0373 7346 11)

## Berichten voor de gemeente

Op zondag 21 november gingen de bloemen als  
groet van de gemeente naar mw. A.G. van der  
Schans-Mandemakers.

## Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven  
door mij te bellen (0416 273413) of te  
mailen [hhoogendoorn15@gmail.com](mailto:hhoogendoorn15@gmail.com).



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.  
Website [www.pkndebrug.nl](http://www.pkndebrug.nl)  
ZONDAGSBRIEF 28 NOVEMBER 2021  
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

### Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

### De diensten in de komende weken

In verband met het sterk oplopend aantal besmettingen en de toename van ziekenhuisopnames vanwege corona moeten we weer voorzichtig zijn. Daarom een mondkapje dragen bij verplaatsing in de kerk en wat meer afstand. We beperken het aantal aanwezigen nu tot 50 en de medewerkers.

Wie de dienst wil bijwonen vragen we dat uiterlijk op vrijdagavond te melden bij br. Jan van Wijk, liefst per e-mail [jvwijk3v2@gmail.com](mailto:jvwijk3v2@gmail.com) of telefonisch naar 0416-312798. Geef aan met hoeveel mensen u wilt komen.

Laten we hopen en bidden voor allen die met nieuwe besmettingen te maken krijgen, om beterschap voor de zieken, en om Zijn nabijheid in deze onrustige tijd.

Henk Hoogendoorn

### Vanuit de Diaconie-/ZWOgroep: IN EEN ANDER LICHT

"In een ander licht" is het thema van de adventskalender 2021 die de Diaconie ingekocht heeft. Deze kalenders liggen - om mee te nemen, samen met een adventsuitgave van Petrus - achter in de kerk. Maar let op: Op is op!

De adventscollecten en Kerstcollecten 2021 zijn bestemd voor (vluchtelingen)kinderen in de knel. Juist met Advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Zo staat voor de **eerste adventszondag** gepland de collecte voor **Edukans**. Hun visie is: Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er

voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd.

Aan het eind van het jaar wordt door de Diaconie-/ZWOgroep altijd bekeken of het mogelijk is om extra giften te verdelen en dit is ook dit jaar weer gelukt. Dit jaar wordt een gift van € 250,- geschonken aan de volgende organisaties: Artsen zonder grenzen; Hospice Franciscus de Wind; Open Doors en de Lepra stichting. Als Diaconie-/ZWOgroep van kerk de Brug willen wij u hartelijk danken voor de door u geschonken gaven aan de collecten van 2021. Namens alle goede doelen en onze eigen kerk heel hartelijk bedankt!

Uitzien naar wat komen gaat



### 1e vesper aanstaande zondag

De temperatuur op aarde loopt op. Er zijn meer zware stormen, meer overstromingen. Meer dan een miljoen mensen zitten in armoede.

We zitten nog steeds in een pandemie. Sluit je je ogen voor alle dreiging?

Moeten we op dezelfde voet doorgaan, of moet het toch anders?

Tijdens de vespers denken we na over wat de Bijbel ons daarover te zeggen heeft.

De oecumenische vesper is zondag 28 november 2021 om 17.00 uur in kerk De Brug.

Voorgangers: Joke Jansen en Albert Megens.

U bent van harte welkom.

Raad van Kerken Waalwijk en Loon op Zand

### Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,  
[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pkndebrug.nl](mailto:zondagsbrief@pkndebrug.nl)