



Dankstond voor gewas en arbeid

Eigenlijk een ouderwetse naam. Vroeger, op mijn geboorte-eiland Tholen, sprak die naam boekdelen. Maar langzamerhand zijn de meesten van ons eraan gewend dat de producten van al dat gezwoeg en gezweet op de akkers in de supermarkt liggen, en laten we 'gods water over gods akker lopen'...wat dat ook moge betekenen. Of dat met dé GOD te maken heeft is de vraag!

'Grenzen aan de groei', is een slogan van vandaag. Als protest tegen degene die zeggen dat de economie moet groeien, zodat wij daarvan kunnen profiteren. Wij...!? Dat miljoenen mensen, ook in onze omgeving en in ons land, meer en meer moeten minderen en maar moeten zien hoe ze de eindjes aan elkaar zullen knopen is de harde realiteit! Daarom lezen we uit de Schriften van Israël in het boek Leviticus over weduwen, wezen en vreemdelingen, en uit het Evangelie van Lukas [de geneesheer, de verteller over de 'barmhartige Samaritaan'] een gelijkenis van Jezus over de rijkard met zijn volle schuren. We zingen liederen waarin we onze dank vertolken, en lezen een 'geloofsbelijdenis' geënt op dit 'dankuur'. En we eindigen deze avonddienst met "Ik wil U, o GOD, mijn dank betalen!" 'Bé-talen', een woord dat we moeten 'vér-talen' in een klinkende munt van de daad. 'Want 'dankstond', om het anders te zeggen 'Thanksgiving day', is voor ons messiaanse = christelijke mensen van stonde af aan niet alleen je handen vouwen om te danken voor 'alle goede gaven', maar tevens dat je "handen hebt om te *geven* van je eigen overvloed" en voortvarende voeten om "te lopen naar een mens die eenzaam is". {Evangelische Liedbundel 398} [BdG]

Voorganger: ds. B. de Graaf, Waalwijk
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Henk Hoogendoorn
Voorzangers: Martha de Bont, Jos Dekkers,
Henk Hoogendoorn en Matty Zoutewelle

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Gebed in stilte.

Introituspsalm: psalm 67: 1 en 3 [GOD zij ons gunstig en genadig...]

Bemoediging:

Vg. Onze hulp is in de naam van HEER,

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft,.

Vg Die trouw blijft tot in eeuwigheid

Allen: en nooit loslaat de werken van Zijn handen.

Groet:

Vg. Genade zij u en vrede van GOD onze

Vader, van Jezus Christus de Heer,

en van de Heilige Geest.

Allen. Amen

Gebed om ontferming

Loflied: psalm 136: 1, 12, 13 [Loof de HEER, want HIJ is goed...]

UITLEG EN VERKONDIGING VAN DE SCHRIFTEN

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit de Schriften van Israël: **Leviticus**

19: 1-2, 9-13, 33-37

Lezing uit de Schriften van de christelijke gemeente: **Lucas 12: 15 - 24**

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**

via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Lied: psalm 65: 5 en 6 [GIJ komt het dorre land doorschrijden..]

Uitleg en verkondiging: “**Grenzen aan de groei...!?**”

Lied: : 718: 1, 2, 3 en 4 [GOD die leven...]

GELOOF, GEBED EN GAVE

Geloofsbelijdenis

Lied: 704: 3 [Lof, eer en prijs zij God...]

Dankzegging, voorbeden, persoonlijk gebed in stilte, en Onze Vader

[voorbeden worden afgesloten met zingen:

“HEER, onze GOD, wij bidden U verhoor ons”]

Inzameling van de gaven

AFSLUITING Staande

Slotlied/Avondlied: 245: 1, 2 en 3 [k Wil U o GOD mijn dank betalen....]

Zending en zegen

Gezongen ‘amen’

Orgelspel

Collecten

1.Kerk

2.Diaconie

Uw bijdrage kunt u overmaken naar Kerk resp.

Diaconie. Voor bankrekeningnummers zie de tekst Digitale collecte.

Digitale collecte

Op de website en onder de Livestream op YouTube is een betaallink te vinden om op een makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor de digitale collecte over te maken. Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven) rekenen?

Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers blijft uiteraard ook mogelijk:

Kerk: NL67RABO0373734611

Diaconie: NL38RABO0373709234

ZWO: NL16RABO0373709242

Jeugd: NL92RABO0373734646

Hartelijk dank voor uw bijdragen!