



AANVANG 19.30 uur

De dienst is alleen digitaal te volgen. Zie de instructie die het beamerteam heeft opgesteld.

De dienst wordt verzorgd door leden van de commissie eredienst

Organist: Henk Hoogendoorn

Lectoren: Dieter Verbeek, Willie Verhoef en Marjanne Dekkers

Goede Vrijdag 2021



In de naam Goede Vrijdag is “goed” een vertaling van het Latijnse sanctus (heilig). Daarom wordt in vele landen ter wereld deze vrijdag ook Heilige Vrijdag genoemd. In de viering van vanavond gedenken wij het lijden en sterven van Jezus. Voor de dienst is er ingetogen orgelspel en na de dienst verlaten we in stilte de kerk.

De kleur van de antependia is paars:
de kleur van boete en inkeer.

Orgelspel – ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ (bewerking Gijs van Schoonhoven)

Inleidende woorden

Zingen - Lied 558: 1,6,8 en 10 Jezus, om uw lijden groot <https://youtu.be/QWHNvLZXox4>

Gebed

We horen naar het lijdensevangelie en zien de Kruiswegstaties uit het Peerke Donderspark te Tilburg. De Schriftlezingen zijn uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Statie 1 Jezus wordt ter dood veroordeeld

Lezing Lucas 23: 1-25

Zingen – Lied 561: O liefde die verborgen zijt https://youtu.be/q_X3mZ_HdXg

Statie 2 Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Lezing Johannes 19: 17

Statie 3 Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Statie 4 Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Orgelspel – gedeelte uit Stabat Mater van Pergolesi

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Statie 5 Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

Lezing Lucas 23: 26,27

Statie 6 Veronica droogt het gezicht van Jezus af

Statie 7 Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Lezing Psalm 22: 2-8

Zingen – Psalm 22: 1

Statie 8 Jezus troost de huilende vrouwen

Lezing Lucas 23: 28-31

Statie 9 Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Orgelspel – ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ J.S. Bach

Statie 10 Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Lezing Johannes 19: 23-24

Statie 11 Jezus wordt gekruisigd

Lezing Lucas 23: 33-43

Zingen – Lied 578: O kostbaar kruis, o wonder Gods <https://youtu.be/Nj9AXzt-frY>

Statie 12 Jezus sterft aan het kruis

Lezing Lucas 23: 44-48

Zingen – Lied 590: Nu valt de nacht <https://youtu.be/qzNpqrXQ9h4>

Doven van de kaars

Stilte

Statie 13 Jezus wordt van het kruis afgenomen

Lezing Johannes 19: 31-37

Statie 14 Jezus wordt in het graf gelegd

Lezing Johannes 19: 38-42

We luisteren naar Via Dolorosa van Sela <https://youtu.be/irYED8FcxuE>

Slotgebed

Na de woorden ‘roepen we uit’ zeggen we gezamenlijk:

HEER ONZE GOD, LAAT ONS ZIEN EN HOREN WELKE WEGEN WE MOETEN GAAN IN DEZE TIJD.

Allen staande – Onze Vader

WE VERLATEN IN STILTE DE KERK, de lichten zijn gedoofd.

De viering van de drie dagen van Pasen wordt morgen – Stille zaterdag (Paaswake) –

om 20.30 uur! voortgezet.