



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Website www.pkndebrug.nl

ZONDAGSBRIEF – 28 FEBRUARI 2021

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Het is de tweede zondag van de Veertigdagentijd met als kleur die van bezinning en ingetogenheid: paars

‘Eén van de mooiste Bijbelse teksten.’ ‘De heerlijkheid straalt er van af.’ ‘Heel de geschiedenis van Israël is er in aanwezig.’ ‘Een topervaring.’ ‘Majesteit en eenvoud; stralende kleren en eenvoudige tenten.’ Zomaar een paar uitspraken van gemeenteleden bij de ‘Verheerlijking van Jezus op de berg’ of ‘Een stem uit de hemel’ zoals een andere vertaling boven Marcus 9 : 2 – 10 zet. Jezus beklimt met zijn discipelen de berg Tabor, maar daalt ook weer af. Berg op, berg af.

In deze dienst volgen we het advies van de landelijke kerk. De dienst is alleen digitaal te volgen. Zie de instructie die het beamerteam heeft opgesteld.

Voorganger: ds. G. van der Linden, Waalwijk

Organist: Jos Dekkers

Lector: Matty Zoutewelle

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Ik val niet uit zijn hand (Psalm 16)

<https://www.youtube.com/watch?v=lycjE-MmiQs>

Stil gebed

Klein Gloria

Declamatie: de voorganger leest de woorden van Lied 195; terwijl speelt het orgel.

Gebed van toenadering

Intro: liturgisch bloemstuk ‘de dorstigen laven’ Mattheüs 25:35 Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen zijn deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen

hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.

Water lijkt zo gewoon, het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Levensregels: Werken van barmhartigheid (uit: Mat. 25)

Dan zal de Mensenzoon tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen: ‘Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de schepping.

Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten.

Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken.

Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis.

Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren.

Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.’

Dan zullen die goede mensen zeggen: ‘Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken? Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? Wanneer was u ziek of gevangen, en kwamen wij naar u toe?’

Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: ‘Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.’

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel.274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Lied: Wie zijn leven niet wil geven (Huub Oosterhuis)
<https://www.youtube.com/watch?v=7cXNjfp452o>.

Gebed Moment van de kinderen



Zondag 28 februari

Thema: Tussen hemel en aarde

Bijbel: Marcus 9: 2 - 10

Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven op de berg worden Jezus' kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit vroegere tijden. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: 'Dit is mijn geliefde Zoon'.

Lied van de kinderen: Groeten van Jezus
<https://www.kindopzondag.nl/liederen/>

Lezing Oude Testament: 1 Koningen 19 : 9 – 18 door lector

Lied: Verberg mij nu (Lied 940)
<https://www.youtube.com/watch?v=7v7S9iiUlnk>

Lezing Nieuwe Testament: Marcus 9 : 2 – 10 door lector

Lied: Alles wat over ons geschreven is (Lied 536)
<https://www.youtube.com/watch?v=5JImGJwma6o>

Verkondiging



Meditatief moment

orgelmuziek en beelden:
<https://www.youtube.com/watch?v=PAuztgpHcco>

In Memoriam: Zr. L.J. Ophorst-van Oversteeg

**Gebeden
Collecten:**

Slotlied: U geeft ons een toekomst vol van hoop
<https://www.youtube.com/watch?v=wCBri2Mkkbs>

Heenzending en zegen Orgelspel

Collecten

1. KIA 40 dg tijd
2. Kerk

Het is de 2e zondag van de 40dagentijd met als opdracht: "de dorstigen laven".

Het aantal kerkgangers in Nederland neemt af, maar een groeiende groep mensen is op zoek naar zingeving. Ze hebben het misschien goed voor elkaar, maar tegelijkertijd is er het gevoel iets te missen.

Op deze "dorst" naar zin speelt de Protestantse Kerk in door mensen een plek te bieden waar ze zingeving en saamhorigheid kunnen vinden. Pioniersplekken in heel Nederland zijn zo een bron van levend water voor iedereen die op zoek is naar zin.

Deze pioniersplekken zijn open gemeenschappen waar iedereen welkom is. Ze delen het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

Als onderdeel van de Protestantse Kerk staan de pioniersplekken altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want "oude" en nieuwe kerken hebben elkaar nodig.

Uw gave kunt u overmaken op het ibannummer van de diaconie: NL38RABO0373709234 met vermelding van **missionair werk februari**

Als tweede collecte staat gepland: Kerk

Berichten voor de gemeente

De bloemen gingen vorige week als groet naar dhr. H. M. Braspenning .



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Website www.pkndebrug.nl

ZONDAGSBRIEF – 28 FEBRUARI 2021

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Overleden

Op 25 februari overleed zr. L.J. Ophorst-van Oversteeg, de moeder van Petra Lankhaar. Zij werd 89 jaar. Al enkele jaren verbleef ze in de gesloten afdeling van Elzenhoven.

De uitvaartdienst, in besloten kring, in onze kerk is op woensdag 3 maart a.s. om 10.00 uur. Ze zal worden begraven op de begraafplaats aan de Tilburgseweg.

Gelegenheid tot condoleren op dinsdag 2 maart van 19.00 tot 20.00 uur in uitvaartcentrum Nieuwkoop, Julianalaan 12.

Voorbeden

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

De diensten in de komende weken

De diensten zullen nu nog alleen digitaal worden uitgezonden. Ieder van ons hoopt op snelle afname van het probleem. De kerkenraad zal zich zo snel als mogelijk uitspreken over de manier waarop we gaan versoepelen nu de landelijke kerk daarvoor voorstellen heeft gedaan.

Wellicht ervaart u iets dichterbij de diensten te zijn nu ze met oog en oor te volgen zijn.

Henk Hoogendoorn

Beste gemeenteleden. Uw hulp wordt gevraagd.

U allen weet dat dat het huis waar je woont en werkt onderhoud en reparaties nodig heeft. Ook onze pastorie en het kerkgebouw hebben soms onderhoud nodig. Het beheer en onderhoud aan deze gebouwen wordt door de kerkrentmeesters geregeld. Helaas hebben op onze vorige oproep

om hulp maar weinig kerkleden een reactie gegeven. Laten we concreet zijn. Binnenkort komt de pastorie vrij voor een volgende verhuurperiode. De pastorie heeft de nodige aanpassingen nodig. Een badkamer afbreken en vernieuwen. Een nieuwe keuken. Een ander toilet. Hiervoor moeten na de lock down showrooms bezocht worden en offertes gemaakt. Ook een aannemer moet offerte uitbrengen en deze moet beoordeeld worden. Is het mogelijk om hiervoor een werkgroepje te organiseren, waarin iedereen iets doet. Ook de dames kunnen behulpzaam zijn b.v. bij het uitzoeken van de keuken, badkamer, toilet. Of overdag aanwezig zijn voor een kop koffie of thee en enkele eventuele aanwijzingen verstrekken. Wij hopen dat we gezamenlijk tot iets moois komen. U kunt zich aanmelden bij de voorzitter van de kerkrentmeesters broeder Gerrit Noorlander e-mail; gerritnoorlander@home.nl telefoon 0416 281939

Digitale collecte

Op de website en onder de Livestream op YouTube is een betaallink te vinden om op een makkelijke en veilige manier uw bijdrage voor de digitale collecte over te maken.

Velen van u maken hier al gebruik van, onze grote dank hiervoor! Kunnen we op uw steun (blijven) rekenen?

Geld overmaken op de bekende IBAN-nummers blijft uiteraard ook mogelijk:

Kerk: NL67RABO0373734611

Diaconie: NL38RABO0373709234

ZWO: NL16RABO0373709242

Jeugd: NL92RABO0373734646

Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
ottogrevink@gmail.com

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl