



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Website www.pkndebrug.nl
ZONDAGSBRIEF – 29 NOVEMBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

In deze dienst op 1e Zondag van advent wordt niet gezongen.

Voorganger : Ds. J. Noordam, uit Nieuwendijk
Organist : Jos Dekkers
Lector : Henk Hoogendoorn

Project 'Het Beste Nieuws'

1^e advent

Thema: 'Zie je al wat?'

Lezing: Marcus 13:24 - 37



Zie je al wat?
Meneer Tuur staat op de uitkijk. Zou de koningin al komen? Hij ziet aan een vijgenboom dat het al bijna zomer wordt.

Dan komen ze vast snel!

Bloemschikking

Het Goede leven. Bloeien in Gods Licht.

1^e advent

In de Marcus lezing gaat het over de vijgenboom. Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht.



Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld. De vijgentak staat voor het Goede Leven dan in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

Orgelspel

Welkom door de kerkenraad

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein Gloria: de melodie gespeeld door het orgel
Drempelgebed

Lied: Psalm 98 : 1, 4 "Zingt een nieuw lied voor God den Here"

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm-98/POMS_EO_1449459/

Lezing van de tien geboden en het grote Gebod, zoals verwoord door de Here Jezus

Lied: Lied 441 : 1, 10 "Hoe zal ik U ontvangen"

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/hoe-zal-ik-u-ontvangen/POMS_EO_1416204/

Gebed om het licht van de Heilige Geest
Kindermoment; er wordt een kinderlied gespeeld;
kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing door lector Matteüs 1 : 16 en 18 t/m 25

Lied: Lied 512 : 1, 2, 5, 6, 7 "O Jezus, hoe vertrouwd en goed"

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/o-jezus-hoe-vertrouwd-en-goed/POMS_EO_15250883

Verkondiging

Orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Aandacht voor de deurcollecte

Lied: Lied 442 "Op U, mijn Heiland blijf ik hopen"

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/op-u-mijn-heiland-blijf-ik-hopen/POMS_EO_1482156

Zending en zegen

Orgelspel

Collecten:

1^e Kia – Kinderen in de Knel

2^e Alg. Onderhoud

Vandaag is de start van de adventscollecten

"Kinderen in de knel" van Kerk in Actie.

Deze eerste adventscollecte gaat over "de School van onze dromen" in de Oekraïne. In veel staatsinternaten in de Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Uw gave voor deze collecte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de ZWO met vermelding van Oekraïne.

Als tweede collecte staat gepland: Algemeen onderhoud

Berichten voor de gemeente

De bloemen van de kerk gaan als groet en ter bemoediging naar zt. N. Wagemakers- de Ruiter
Raadhuisplein 30 G 5161 CG

Contact :

Henk Hoogendoorn tel. 273413
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Voorbeden

Voor de dienst van zondag kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Zieken

Bij de fam. Van Cappellen zijn naast zorgen om de gezondheid van Annet, nu ook veel zorgen om de gezondheid van Aad. Hij is, na verschillende onderzoeken bij 2 neurologen, nu doorverwezen naar ALS Centrum in Utrecht. Hij heeft daar komende week een afspraak.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

De diensten in de komende weken

Zolang de aangekondigde maatregel van kracht is dat er maximaal 30 kerkgangers naast de medewerkers aan de dienst aanwezig mogen zijn in de dienst, zullen we met inschrijving moeten werken. In de komende week wordt u verzocht zich tot vrijdagavond 4 december aan te melden bij br. Jan van Wijk liefst per e-mail: jvwijk3v2w@gmail.com. Geef aan met hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt zo spoedig mogelijk per antwoordmail bericht of er voor u plaats is.

Of telefonisch 0416 312798. Bij contact hoort u direct of er plaats is. Spreek anders het antwoordapparaat in met vermelding van naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Aanmeldingen boven het maximum worden in principe voor de volgende zondag genoteerd.

Met ingang van 1 december heeft de overheid het dragen van een mondkapje verplicht in openbare gelegenheden. Vervolgens is meegedeeld dat dit voor kerken niet verplicht is. De kerkenraad heeft besloten u toch te vragen om wanneer u loopt een mondkapje te dragen. Als u zit kunt u het mondkapje afdoen.

Henk Hoogendoorn

Adventsvesper: In de nood is er een die helpt

We hebben na de Tweede Wereldoorlog in het westen eigenlijk geen ramp meegemaakt. Nu zitten we er middenin, de dreiging van het coronavirus. We dachten dat we alles in de hand hadden. Recht hadden op onze welvaart, onze vakantie, en dat als er een bedreiging was, de overheid de problemen zou oplossen. Niet dus! Wat nu? Gelukkig hebben wij kennis van de Bijbel en weten we dat we altijd een beroep op God kunnen doen. En we weten dat hij altijd helpt.

Misschien niet zoals wij graag zouden willen, maar hij is aanwezig en wil ons bijstaan. En in de adventstijd zijn we er nog mee van bewust, want we zien uit naar zijn komst. Vier met ons mee de adventsvesper van zondag 29 november om 17.00 uur in kerk De Brug. Voorgangers zijn Ans Maywee en Piet van Eersel

Actie voor goede doel: boekje met gebeden in tijden van afstand en verwachting

Met een speciale actie willen we u/jou/jullie een hart onder de riem steken. We missen in deze dagen perspectief. De dagen kunnen erg op elkaar gaan lijken, of juist enorm gevuld zijn met de spannende drukte van elke dag. We zoeken houvast, hoop, moed. Die moed zakt ons soms in de schoenen, en het kan ons onder de huid gaan zitten. Tegelijkertijd kunnen we ook heel druk en voortvarend bezig

Nu is er het boekje 'Van Allerheiligen tot Kerstmis. Bidden in tijden van afstand en verwachting'. Dit boekje wil wat woorden van houvast geven. En wat handvatten om de komende tijd door te komen.

Het boekje kost bij de uitgever Adveniat een tientje. Wij hebben het voor een veel lagere prijs van ze kunnen krijgen, en mogen het voor datzelfde tientje verkopen. Het verschil gaat naar de hulp dichtbij en ver weg voor mensen die in nood zitten vanwege de coronapandemie, via Nietalleen.nl.

Alle informatie vindt u op coronaviering.nl/boekje. Bestel nu het gebedenboekje 'Van Allerheiligen tot Kerstmis' voor de normale verkoopprijs van €10. Omdat wij het boekje goedkoop konden inkopen kunnen we €7 van die prijs overmaken naar Nietalleen.nl! De verzendkosten die je niet hoeft te betalen zijn jouw winst! En je helpt er een goed doel mee. We bezorgen in de regio Tilburg/Waalwijk; daarom is de actie beperkt tot deze regio.

We hopen hiermee elkaar te bemoedigen en samen iets goeds te kunnen doen in deze spannende tijden.

ds. Otto Grevink www.ottogrevink.nl

Helaas kan de jaarlijkse kerstmarkt dit jaar niet doorgaan. Natuurlijk heel jammer.. ook omdat er tijdens de kerstmarkt altijd een mooi bedrag voor de kerk wordt opgehaald.

Dit jaar is het mogelijk om verse soepen, lekkere stamppotten en kerststukjes te bestellen zodat u – veilig vanuit huis – alsnog van de kerstmarkt kunt genieten!

U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk 7 december bij de Activiteitencommissie. De bestellijsten liggen in de kerk en zijn bij alle gemeenteleden bezorgd.

Wij hopen ook dit jaar op uw steun!
Activiteitencommissie kerk De Brug