



Voorganger is Mw. Ds. A.C. van Alphen uit Haastrecht

Lector: Brenda Kerkdijk

Organist: Henk Hoogendoorn

In deze dienst zal niet worden gezongen.

Orgelspel

Mededelingen kerkenraad

Aanvangslied:

<https://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfi6Hs>

Stilgebed, bemoediging en groet
Gebed

Lied: Hier in uw heiligdom

<https://www.youtube.com/watch?v=hSuD6KSSkHM>

Kindermoment

kinderlied: Lied 935 vers 1 : Je hoeft niet bang te zijn

Inleiding op het thema: Wil je het met Jezus wagen

De schriftlezingen zijn uit Johannes
Het lied is 'Lied 653'

Schriftlezingen

'Ik ben het brood dat leven geeft,' zei Jezus.
'Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.

Korte meditatie Voorlezen lied

Gij zijt het brood van God gegeven,
De spijs van de eeuwigheid
Gij zijt genoeg om van te leven
Voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
Met leven midden in de dood.

Korte meditatie Schriftlezingen

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.'

Korte meditatie Voorlezen lied

Gij zijt het licht van God gegeven
een zon die nog haar stralen spreidt, wanneer
het nacht wordt in ons leven,

wanneer het nacht wordt in de tijd
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis

Korte meditatie Schriftlezingen



Korte meditatie Voorlezen lied

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Korte meditatie Schriftlezingen

Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.

Geloof je dat?'

Korte meditatie Voorlezen lied

U kennen, uit en tot U leven
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

Korte meditatie Schriftlezingen

Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Voorlezen lied

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
Uw kerk die in de wereld is.

Schriftlezingen

'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer

Contact :

Henk Hoogendoorn tel. 273413
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**

via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Korte meditatie

Voorlezen lied

Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

Korte meditatie



Lied na de samenvatting: Ik zal er zijn

<https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg>

Dankgebed en voorbeden Onze Vader

Slotlied: Gebed om Zegen

<https://www.youtube.com/watch?v=uYcYVmvkUVI>

Zegen

Uitleidend orgelspel

Berichten voor de gemeente Zieken

Jan Rozenbrand en Bert Braspenning ondergingen een geslaagde operatie en werken thuis aan verder herstel.

Voorbeden

Voor de dienst van zondag kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (0416 273413) of te mailen hhoogendoorn15@gmail.com.

Pastoraat

Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan uw contactpersoon.

De diensten vanaf 25 oktober

Zolang de aangekondigde maatregel van kracht is dat er maximaal 30 kerkgangers naast de medewerkers aan de dienst aanwezig mogen zijn in de dienst zullen we met inschrijving moeten werken. In de komende week wordt u verzocht zich tot vrijdagavond 23 oktober aan te melden bij br. Jan van Wijk liefst per via e-

mail: jvwijk3v2w@gmail.com. Geef graag aan met hoeveel mensen u wilt komen. U krijgt zo spoedig mogelijk per antwoordmail bericht of er voor u plaats is.

Of telefonisch naar 0416-312798. Bij contact hoort u direct of er plaats is. Spreek anders graag het antwoordapparaat in met vermelding van naam en telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Aanmeldingen boven het maximum worden in principe voor de volgende zondag genoteerd. Voor de bijzondere diensten op 8, 15 en 22 november zullen bepaalde groepen voorkeur krijgen. Daarbij zal aan anderen gevraagd worden zich niet aan te melden. Voor verdere informatie hierover verwijs ik naar het komend nummer van Kontakt. In de zondagsbrief van 1 november zal de regeling voor de dienst van 8 november worden vermeld.

Afscheid van Jaap en Aline Bol

Ondanks de beperkingen was het op 11 oktober een mooie dienst.

Afgelopen woensdag is Aline Bol verhuisd naar Woudenberg.

Voor de afscheidscadeaus werd van gemeenteleden € 959 ontvangen.

Dat bedrag is praktisch gelijk aan de kosten. Hartelijk dank.

Henk Hoogendoorn

Jeugdwerk

Gezien de nieuwe Corona maatregelen hebben we als jeugdraad besloten om het jeugdwerk en met name de kindernevendienst en oppas voor de komende 4 zondagen stil te leggen.

Sommigen van de leiding hebben een beroep waarbij ze een risico lopen op Corona en willen liever niet naar de kerk komen om anderen daarmee niet in gevaar te brengen.

Een aantal ouders heeft ook aangegeven om voorlopig liever thuis te blijven.

We hebben ter vervanging voor alle kindernevendienst kinderen een map gemaakt met werkjes en het verhaal uit Kind op Zondag, deze zijn bij de kinderen gebracht of per post opgestuurd.

We vragen de voorgangers of ze in de dienst aandacht aan willen besteden aan de kinderen zodat ze online betrokken worden bij de dienst als ze thuis met hun ouders 'meeluisteren'.

Natuurlijk zijn ze ook welkom in de kerk maar dan even zonder de kindernevendienst.

We hopen zo even de lastige tijd te overbruggen, onze verantwoordelijkheid te nemen en toch iets te doen voor de kinderen in onze kerk.

Brenda namens de jeugdraad.