



Bij de dienst: 2^e zondag veertigdagen tijd .

Voorganger: Dhr. W.G. Flach,
Gorinchem

Lector: Joke Jansen

Organist: Cedrik Kerkdijk

Collecten:

- * KIA-Pionieren
- * K
- * Exploitatie

**Project 40-dagentijd met als thema
'Een teken van leven'.**

Elke week maken we een bladzijde in een prachtig 40-dagentijdboek dat voor in de kerk ligt. Er zijn mooie platen op de beamer te zien en elke week weer een mooie bloemschikking.

Tweede zondag, 8 maart 2020

Thema: Op weg naar Egypte

Exodus 4:18-31



Mozes gaat op weg naar Egypte met zijn staf in zijn hand. Hij wil helemaal niet naar Egypte, dat is geen fijn land.

Bloemschikking:

Een stem uit de hemel (het lijkt wel een tweede doop) die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder iemand, Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van deze schikking kan het geheim, (de bloem in de knop) als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal

openbaren al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

Orgelspel
Kerkenraad komt binnen
Stilte

Welkom en mededelingen
Lied 114: 1 en 4
Stil gebed, votum en groet
Gebed om vergeving, woord van genade,
regel voor de komende week
Lied 67 : 1

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de kinderneven-dienst-ruimte

Kinderlied:

Een teken van leven

1. De paaskaars brandt zo weten wij
God maakt het licht voor jou en mij
Hij maakt een eind aan je verdriet
want Hij vergeet de mensen niet
2. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbij,
voor altijd ga Ik aan je zij.

Lezen: Exodus 4: 18 – 31 door lector
Lied 838: 1 en 2
Verkondiging
Lied 538: 1 en 2

Gebeden, voorbeden, stil gebed, het Onze Vader
Collecte
Slotlied: 793
Wegzending en zegenbede

Uitleidend orgelspel

**Berichten voor de gemeente
*Lieve gemeente,***

*In Kontakt heb ik een stukje geschreven
over het 40 jarig ambtsjubileum van Jaap.*

Dankbaar zien we terug op de vele jaren dat hij in gezondheid de gemeentes in Vijfhuizen, Rijssen, Nieuwleusen en Sprang-Capelle mocht dienen.

Helaas is dat het afgelopen jaar niet meer het geval.

Het ziektebeeld van mijn man laat niet toe om dit jubileum samen met de gemeente in een feestelijke dienst te vieren.

Dat vinden we allebei heel verdrietig.

Maar wat zou het fijn zijn als hij, ook als bemoediging, bedolven werd onder veel kaarten.

*Hartelijke groet,
Aline Bol-Verbree
Heistraat 2
5161 GG Sprang-Capelle*

Agenda:

- **Woensdag 11 mrt. Biddag**
Dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg.
Organist Henk Hoogendoorn.
Coll. Diaconie, Kerk, Exploitatie
- Zondag 15 mrt. gaat voor Ds. M. P. Vis, Werkendam

Autodienst:

11 mrt. D. Mandemakers 274538
15 mrt W. v. Pelt 273160

De 40dagentijdcollecte van zondag 8 maart

Als kerk naar de mensen toe (missionaire diaconale collecte)

- Sta op als iemand die dichtbij u staat, niet meer naar de kerk gaat.
- Sta op als u iedereen de kans wilt geven met het evangelie in aanraking te komen.
- Sta op als u wel eens bij een pioniersplek bent geweest.

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een

andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Geef in de collecte en steun de pioniersplekken!

Veertigdagentijd spaardoosjes

U heeft ze allemaal weer zien staan. **De spaardoosjes!**

Er zijn er weer een aantal in elkaar gezet en u kunt deze of de knutselplaat (en de veertigdagentijdskalender/40dagentijduitgave van Petrus) meenemen naar huis. De laatste zondag voor Pasen kunnen ze ingeleverd worden zodat we met Pasen de totale opbrengst bekend kunnen maken.

De opbrengst is bestemd voor de Interkerkelijke stichting Vakantieweek in het land van Heusden en Altena. Deze stichting organiseert jaarlijks een vakantieweek in het Roosevelthuispaviljoen van het Nieuwe Hydepark waar ook enkele gemeenteleden dit jaar weer naar toe gaan.

Geloofsgesprekken.

We houden binnen onze kerk weer Geloofsgesprekken. Dit jaar is het onderwerp: **De zin van je leven**
Wat is de zin van je leven? Dat is geen eenvoudige vraag, maar op een of andere manier heeft je geloof er ook mee te maken. Welke ervaringen of gebeurtenissen hebben bijgedragen tot een antwoord? Misschien wel een verhaal dat je gehoord hebt, of een verhaal uit de Bijbel.

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 10 maart om 20.00 uur.

Op dinsdag 24 maart is er om 10.00 uur een bijeenkomst met aansluitend lunch en 's avonds de derde bijeenkomst om 20.00 uur met nadruk op jongeren.

Plaats: Kerk De Brug

Denk mee, luister mee en praat mee.

Je bent van harte welkom!

Namens het pastoraat,
Brenda Kerkdijk, Riny Visser en Jan de Gruijter

Hoi,

Volgende week, zondag 15 maart, is het weer jeugdkerk. Het thema is 'Bepaalt Jezus hoe jouw leven is ingekleurd?'

Doe jij dingen anders dan anderen? Speelt geloof een rol in je leven? Bepalen anderen soms de kleur in je leven?

Om een creatief ideetje uit te werken willen we jullie vragen je mobiele telefoon mee te nemen naar de kerk die zondag!

We hopen op jullie komst om er samen weer een mooie jeugdkerk van te maken.

Groetjes, Lotte en Brenda