



Bij de dienst: 1^e zondag veertigdagen
tijd **THEMA DIENST GEDRAGEN LAST**

Voorganger: Mw. Ds. J.C.M. van der
Wilt, Lage Zwaluwe

Lector: Joke Jansen

Organist: Jos Dekkers

Collecten:

- * KIA-Golfstaten
- * Alg. onderhoud
- * Exploitatie

**Project 40-dagentijd met als thema
'Een teken van leven'.**

Elke week maken we een bladzijde in een
prachtig 40-dagentijdboek dat voor in de
kerk ligt. Er zijn mooie platen op de
beamer te zien en elke week weer een
mooie bloemschikking.

Eerste zondag: 1 maart 2020,
Thema: Stel je voor!
Exodus 3:1-18



Deze zondag
lezen we over
Mozes en de
brandende
braamstruik.
God maakt zich

op deze manier bekend aan Mozes met
de naam: 'Ik zal er zijn!'

Bloemschikking

1e zondag (1 maart 2020)

Sta op! Om in beweging te komen is voor
de meesten van ons een doel nodig. Een
stip aan de horizon. De "stip" in de
bloemschikking is een open ruimte. Het
"weefsel" van takjes symboliseert de
mogelijkheden die er zijn om in beweging
te komen ieder op zijn eigen manier.
De woestijn, de plek waar Jezus was toen
hij op de proef werd gesteld, is eenzaam.
De kleurige bloem staat fier tegen de
neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer
dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft
ook niet van brood alleen. Het verhaal over

de "Grote Afleider" in de woestijn kan voor
ons een steun zijn, om ook op onze weg
voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de
tulp, die met de onmiskenbare kleur heel
opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden.
Dien het leven.

Orgelspel

Kerkenraad komt binnen

Stilte

Welkom en mededelingen

Openingslied

Lied 275: 1, 2,3

Bemoediging en groet:

Lied 275: 4,5

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed

Lied 362:1,2,3

Gebed van de zondag

Kinderen gaan naar de kinderneven-
dienst-ruimte

Kinderlied:

Een teken van leven

1. De paaskaars brandt zo weten wij
God maakt het licht voor jou en mij
Hij maakt een eind aan je verdriet
want Hij vergeet de mensen niet
2. Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben Ik erbij,
voor altijd ga Ik aan je zij.

Lezing Karel Eyckman

Lied 326: 1,2,3

Lezing: Mt 25;31-40 door lector

Lezing Mattheus 7: 12

Lied 326: 4,5,6

Verkondiging
lied 538:1, 2, 4

Gebeden
Inzameling van de gaven

Slotlied: 416;
-Zegen
Lied 415:3
Uitleidend orgelspel

Berichten voor de gemeente

Agenda:

- Zondag 8 mrt. gaat voor Dhr. W.G. Flach, Gorinchem
- Vanavond Zangdienst 19.00 uur m.m.v. cantorij o.l.v Corine Vreeken
Er wordt tussen de liederen door kort iets verteld wordt over de Iona Community.
- Dinsdag 3 maart 20.00 uur Voedselbos, een lezing in onze kerk over ecologisch denken, in het kader van Vorming & Toerusting PGML
- Woensdag 10.00 uur Inloopochtend.
- Donderdag 5 maart 20.00 uur commissie eredienst, voorbereiding Stille Week.

Autodienst:

8 mrt. Dhr. P. v. d. Schans 277833

Wilt u voor de zangdienst worden opgehaald ? neem dan voor 17.00 uur contact op met Riny Visser tel; 274018



De 40dagentijdcollecte van zondag 1 maart

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de Storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.