



**Bij de dienst:** Thema: Waarom geloof jij?

**Voorganger** Dhr. E.W. Brink, Groningen

**Organist:** Cedrik Kerkdijk

**Collecten:**

- Vredeswerk
- Alg. onderhoud
- Exploitatie

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied ps. 84: 1, 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied 218: 1-5 (Dank u voor deze nieuwe morgen)

Kyriëgebed: Coventrygebed (14 november 1940)

Glorialied 705: 1, 2 (Ere zij aan God, de Vader)

Gebed om het licht van de heilige Geest

Kindernevendienst

Kinderlied. lied 85: 1, en 3 Geroepen om te Zingen.

Lezing Heidelbergse Catechismus, Zondag 1, v/a 1

Lezing OT: Ezechiël 36, 22-28 door Brenda Kerkdijk

Lied ps. 33: 2, 5

Lezing NT en tekst: 1 Korintiërs 15, 1-11 Verkondiging

Lied 754: 1-3 (Liefde Gods die elk beminnen)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onzevader

Inzameling van gaven

Slotlied 725: 1-4 (Gij boden rond Gods troon)

Zegen – gezongen Amen

**Berichten voor de gemeente**

**Zielen:**

- Ds. Jaap Bol moest helaas weer worden opgenomen voor behandeling die niet thuis kan plaatsvinden.
- Broeder Sybe Sijbesma voelt zich op dit moment goed na een slechtere periode.
- Voorbede is aangevraagd door de familie Korver. Jan hoopt donderdag a.s. opgenomen te worden in het Tweesteden Ziekenhuis in Waalwijk waar zijn versleten knie vervangen zal worden door een nieuwe.

**Agenda:**

- Zondag 29 sept gaat voor Mw. Ds. M.A. de Gouwens- de Gier

**Vandaag is de collecte vredeswerk:** Als vrede ver te zoeken is. Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk wil men werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesprojecten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

**Volgende week (29 september)** is het internationale ouderendag en staat de collecte voor het werelddiaconaat gepland. Deze collecte is bestemd voor zorg voor eenzame ouderen in Moldavië. In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden.

**Autodienst:**

22 sept. H. Schouten tel 857741