



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.

Webversie

ZONDAGSBRIEF – 5 MEI 2019

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst:

Voorganger: Dhr. A.S.N. Noorland,
Woerden

Organist: Jos Dekkers

Collecten:

- Noodhulp Syrie
- Alg onderhoud
- Exploitatie

Orgelspel

Kerkenraad komt binnen

Welkom

Liedboek 146c: 1 en 7

Stil gebed, Bemoediging en groet

Liedboek 646: 1, 2, 3 en 4`

Gebed om Schuldbelijdenis en
Ontferming

Aan het einde van het gebed:

Een gezongen Gebed om ontferming
met Liedboek 301k

Het gebed bestaat uit drie delen. Ik
sluit het gebed na deel 3 af met, 'Wij
zingen biddend' en dan kunt u
inzetten...

het Kyrie is een wisselzang tussen de
voorganger en de gemeente

Lofzang van Genade: Psalm 103: 1 en 3

Gebed bij de Schriften en om de Heilige
Geest

Kindermoment

Kinderlied | Opwekking kids 211 'Onder
boven voor en achter'

Schriftlezing Lukas 24: 13 - 35 door
Joke Jansen

Luisteren: Sela 'Emmaüs'

Verkondiging

Liedboek 263: 2 en 3

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Liedboek 653: 1, 2 en 7.

Zegen + gezongen amen

Wilhelmus lied 708 : 1, 6

Orgelspel

Berichten voor de gemeente

Agenda:

- Ma. 6 mei 20.15 uur kerkenraad

Zondag 12 mei gaat voor

Ds. L.M. Bloklander- de Jong, Waalwijk

Autodienst:

12 mei. R. Visser tel 274018

Beste mensen,

De inschrijfflijsten voor de orchideeën
liggen weer in de hal op de tafels.
Vergeet de bestelling niet door te
geven!

Bedankt namens de jeugdraad.

Brenda



Ophalen: In de Brug

9 mei 19-20 uur

11 mei 16-17 uur

Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol
nemen waar Henk Hoogendoorn tel. 273413
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl

Syrië

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt.

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met kerken in Nederland steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.

Samen met alle kerken ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor operaties.

Daarnaast ondersteunen we het Grieks-Orthodox Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA zette naast haar vele noodhulpprogramma's ook een diaconaal programma op om gezinnen uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk onderkomen betalen.

Ondersteun deze kerken bij hun hulpverlening

- voor €18 krijgt een gezin een maand lang babyvoeding
- voor €31 krijgt een zieke medicijnen
- voor €75 kan een gevlucht gezin tijdelijk een kamer huren

- voor €192 krijgt een Syrisch gezin een half jaar lang voedselpakketten
- een operatie in Syrië kost gemiddeld €382

Diaconie-/ZWOgroep de Brug

