



## Bij de dienst: PASEN

**Voorganger:** Mw. Ds. R. Noordzij, Maassluis

**Organist:** Cedrik Kerkdijk

### Collecten:

- MercyShips
- Kerk
- Exploitatie

## Project veertigdagentijd en Pasen 2019

### Een nieuw begin

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangelieën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

### Pasen, zondag 21 april 2019 – Johannes 20:1-18



#### Hulp krijgen

Vandaag lezen we het paasverhaal. Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft. Hij staat op uit de dood.

#### Samenzang voor de dienst:

Wij zingen: Tussentijds nr. 169: 'De Heer is waarlijk opgestaan'

#### refrein

opgestaan

De Heer is waarlijk

**vrouwen:** Vrouwen uit Jeruzalem  
kwamen vroeg en zochten hem

Refrein

**mannen:** En hoe groot was hun verdriet,  
want zij vonden Jezus niet.

Refrein

**allen:** Maar een engel sprak hen aan:  
'Die gij zoekt is opgestaan'

Refrein

**vrouwen:** 'Denkt toch aan zijn eigen woord,  
dat gij vroeger hebt gehoord'

Refrein

**mannen:** 'Hij, de grote Mensenzoon,  
gaat door 't graf heen naar zijn troon'

Refrein

**allen:** 'Zoekt Hem bij de doden niet,  
maar zingt mee het hoogste lied.'

Refrein

Lied 624: 1 en 3

### De dienst

Stil gebed

Paasgroet en bemoediging

Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan!

**Gemeente :** DE HEER IS WAARLIJK  
OPGESTAAN!

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van  
de Heer

**Gemeente :** DIE HEMEL EN AARDE  
GEMAAKT HEEFT

Voorganger: die trouw blijft in eeuwigheid

**Gemeente :** EN NIET LAAT VAREN HET  
WERK VAN ZIJN HANDEN

Voorganger: Dit is de dag die de Heer heeft  
gemaakt

**Gemeente :** LATEN WE JUICHEN EN ONS  
VERHEUGEN!

Voorganger: Amen

**allen gaan zitten**

Zingen - Psalm 118:1,5

Bij de liturgische schikking

Gebed om ontferming ( naar psalm 13)  
eindigend met gezongen:



**Heer ontferm U. Christus ontferm U. Heer ontferm U**

### Moment van de kinderen

Verhaal Julia en Stef – door gemeentelid  
Bij de projectafbeelding – door leiding  
nevendienst

Zingen: projectlied Wij bidden om een  
nieuw begin

#### Refrein:

Wij bidden om een nieuw begin,  
een nieuw begin van leven.  
God stuur ons toch uw wereld in  
om liefde door te geven.

7. Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.  
Maar wie hielp Hem in het uur van zijn  
dood?

God laat niet los waar Hij ooit aan begon.  
Hij geeft het leven als licht van de zon.

#### Refrein:.....

(kinderen verlaten de kerk)

Gebed bij de opening van de bijbel.

Schriftlezing: Psalm 118, 15-24 door : Jan  
de Gruijter

Wij zingen gezang 641: 1, 2 en 4

Het Paasevangelie volgens Johannes 20, 1-  
18

Zingen: 632

Overweging

Zingen – lied 125:1,3 uit de Evangelische  
Liedbundel

Dank- en voorbeden – stil gebed-

Onze Vader – lied 1006

Inzameling van de gaven

Slotlied 634: 1,2 **allen gaan staan**

Zegen - beantwoord met gezongen ja amen  
ja hallelujah

Orgelspel

### Berichten voor de gemeente

#### Agenda:

Zondag 28 apr. gaat voor Ds. H.J. van Kapel,  
Waspik

#### Autodienst:

28 apr. W. van Pelt tel 273160

#### Beamerteam zoekt versterking!

In mei gaat één van de leden van ons team stoppen met het maken en draaien van de beamerpresentaties. Zodoende zijn wij per direct opzoek naar een versterking voor het beamerteam. Mocht u/jij ons komen helpen, dan bent u/jij één keer in de vier weken aan de beurt voor het maken en het draaien van de presentatie. Alleen het maken of alleen het draaien van de presentatie behoort ook tot de mogelijkheden. Voor aanmelding of meer informatie, spreek Armando Lagrouw of Erwin Korver even aan.

Het beamerteam

### Collecte Mercy Ships

Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is.

#### Mercy ships:

Wij geloven dat als je in staat bent om een ander te helpen, je dat moet doen, omdat ieder mens kostbaar is. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven, maar moeten onze verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen, binnen onze capaciteiten. Ieder mens is gelijk en hoort als gelijke te worden behandeld. Daarom verlenen wij medische en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de armste landen in Afrika. Mercy Ships verzorgt daarom levensveranderende operaties voor de allerarmsten

Alleen samen kunnen we gratis medische zorg en training mogelijk maken. Uw gift redt mensenlevens en maakt gratis medische zorg voor de allerarmsten mogelijk!

### Tentdienst Sprang-Capelle

Op **zondag 28 april 2019** wordt er voor de vijfde keer in Sprang-Capelle een tentdienst gehouden op het evenemententerrein aan de Akkerwinde. Ds. Nathan Noorland uit Nieuwerbrug zal spreken over het thema 'Klein maar fijn'. Muziek wordt verzorgt door de band Concrete. De collecteopbrengst is, na aftrek van de onkosten, bestemd voor 'Spang bouwt aan verandering'. De tent is om 14.00 uur open en de dienst begint om 14.30 uur. Na afloop is er tijd om met elkaar wat te drinken en na te praten. I.v.m. het beperkt aantal zitplaatsen is er de mogelijkheid om zelf een tuin- of klapstoel mee te nemen. De tentdienst wordt georganiseerd door Gereformeerde Kerk De Brug en de Hervormde Gemeente Sprang. U en jij wordt van harte uitgenodigd!