



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Webversie
ZONDAGSBRIEF – 10 MAART 2019
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst: 1^e zondag van de
40 dagentijd

Voorganger: Ds. A.C. van Alphen-Keijzer,
Haastrecht

Organist: Cedrik Kerkdijk

Collecten:

1. 40 dg. tijd KIA Cuba
2. Alg. onderhoud
3. Exploitatie

Project veertigdagentijd en Pasen 2019

Een nieuw begin

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangelieën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Zondag 10 maart 2019 – Lucas 4:1-13



Kiezen

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van de Eeuwige?

De dienst

Orgelspel
Welkom
Psalm 150 a
Groet en bemoediging

Kyriegebed
Zingen: Lied 556 vers 1, 2, 3 en 4
Leefregel
Lied 542 vers 1, 2, 3 en 4
Gebed bij de opening van het woord

Project

Wij willen graag als volgt invulling geven aan het project tijdens de kerkdienst:
-Onder het zingen van het refrein van "het projectlied", kunnen de kinderen naar voren komen.
-Het verhaal over Julia en Stef wordt voorgelezen door een lid uit de gemeente.
-Praatje met de kinderen over de projectafbeelding (=het beginnersdiploma met vaardigheid) door de leiding.
-Kinderen gaan naar de kindernevendienst-ruimte tijdens het zingen van couplet en refrein van het projectlied, door de gemeente.

Schriftlezing: Hebr. 11 vers 1-10 en Hebr. 12 vers 1-3 door Leny Sybesma
Lied 835 vers 1 en 2

Tekstlezing: 1 Cor. 9 vers 24-25
Overdenking

Lied: Laat ons nu de wedloop lopen
(melodie lied 801)

allen Laat ons nu de loopbaan lopen,
gaan de weg die voor ons ligt,
lopen met de ogen open,
lopen met de kroon in zicht.

Mannen In de wedloop van het leven,
blijft verborgen hoeveel tijd
ons van Boven wordt gegeven
tot de grens der eeuwigheid.

Vrouwen Maar hoelang het moge duren,
zie, reeds komt het eind inzicht.
Hoor Hem die u aan wil vuren,
houd het oog op Hem gericht.

Allen Hoort gij niet rondom u zingen:
geef niet op houd goede moed?
Die hun weg al voor u gingen
komen straks u tegemoet.

Mannen Hoeveel hindernissen wachten
hoeveel horden, hoog of laag.
Gij ontvangt voldoende krachten
voor de moeiten van vandaag.

Vrouwen Als de strijd straks is gestreden
zal God uit zijn paradijs
u een kroon van bloemen geven
blijdschap is de ereprijs.

Allen Laat ons dan de wedloop lopen,
in geloof van meet af aan
dat wie deze loopbaan lopen
pure vreugde binnegaan.

Kinderen terug
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze
Vader

Collecte
Slotlied: Lied 799 vers 1, 2, 6
Zegen beantwoord met Lied 415 vers 3

Berichten voor de gemeente

Agenda:

- **Catechisatie** op 12 maart, 26 maart en 16 april.
- Woensdag: 19.30 uur Biddag-voorganger Ds. H.P. de Goede, Werkendam
- Volgende week zondag 17 maart gaat voor Ds. C.J. 't Lam, Hoogeveen

Collecte 40 dagentijd

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De wereld krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat. Een nieuw begin! In het kerkelijk jaar leven we toe naar Pasen, het feest waarbij we vieren dat Jezus de dood overwon. Daarmee maakt hij een nieuw begin mogelijk voor ons allen. Uit die opstandingskracht mogen wij leven.

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Een goed moment om een nieuw begin te maken. Veel christenen gebruiken de Veertigdagentijd om te bidden en te vasten.

De Protestantse Kerk Nederland heeft hiervoor een veertigdagentijdkalender en vastenkaart gemaakt, waarin dagelijks een Bijbeltekst, verhaal of gedicht is opgenomen voor extra vasteninspiratie. De ZWO heeft hiervan een aantal exemplaren ingekocht die u mee kunt nemen (voor zover op voorraad uiteraard). U kunt dit ook zelf aanvragen op: <https://www.kerkinactie.nl/40dagen>

De eerste 40dagentijdcollecte is bestemd voor de kerken op Cuba.

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. In Cuba verslechtert de economie echter en neemt de armoede toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van de kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid op deze groeiende taak. Er is dan ook een grote behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Vandaag, in de Voorjaarszendingsweek, collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken in woord en daad kunnen getuigen. We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan.

Autodienst:

13 mrt. G. Noorlander tel 281939
17 mrt. H. Schouten tel 857741

DE SYNODE VAN DORDRECHT

Wanneer: Maandag 11 maart, 20.00 uur
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven,
Leefdaelhof 11, Waalwijk
Contactpersoon: Joop Joosen,
jdjoosen@ziggo.nl, tel. 0416-281932
Deze datum is gewijzigd van 13 maart naar 11 maart.

Beste jeugd,

Zondag 24 maart is er een jeugdkerk. We willen samen met jullie in het leven van Jezus duiken. Wat is er tussen 'Kerst en Pasen' allemaal gebeurd? Wie was Jezus eigenlijk? Was Hij een 'nerd'? Zou je ook wel een vriend van Hem willen zijn als Hij nu geleefd zou hebben?

We willen dit samen met jullie eens doorspitten.
Tot zondag 24 maart! Erwin en Brenda