



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.  
Website [www.pkndebrug.nl](http://www.pkndebrug.nl)  
ZONDAGSBRIEF - ZONDAG 23 DECEMBER 2018  
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

**Bij de dienst:** 4<sup>e</sup> advent

**Overleden:**

Op 19 december overleed Francien Sprangers-Dubois in de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde in Elzenhoven en was een vaste deelnemer aan Zingen bij het harmonium.

De rouwdienst vindt plaats op donderdag 27 december om 14.00 uur in onze kerk. Voorganger is ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

Na deze dienst zal ze worden begraven in de begraafplaats aan de Heistraat. Condoleren in onze kerk na de begrafenis. Vanmorgen willen we in de dienst haar herdenken.

**Voorganger:** Ds H.J. van Kapel, Waspik

**Organist:** Henk Hoogendoorn

**Collecten:**

1. Diaconie
2. Kerk
3. Exploitatie

**4e advent**

Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee! We lezen verhalen over Bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal. Aan de hand van hun verhalen denken we deze periode ook na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan anderen?

Zondag 23 dec 2018 – Lucas 1:39-45



**Ontmoeting**

Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar

man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik.

Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden.

**De dienst**

Orgelspel  
Stilte

Welkom door de kerkenraad

**VOORBEREIDING**

- Psalm 24: 1 De aarde en haar volheid zijn

Stil gebed

Bemoediging en groet

- Psalm 24: 2, 3 Wie is de mens die op zal gaan

De vierde kaars wordt aangestoken door Angelique Sterrenburg en zij zegt het gedichtje op

- De vierde kaars brandt zacht  
kerst zal nu gauw komen  
We hebben er lang op gewacht:  
het kind van onze dromen

Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis  
Genadeverkondiging

- P 24: 4, 5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog  
Wetlezing

- Gezang 433 Kom tot ons de wereld wacht  
**DIENST VAN HET WOORD**

Gebed om het licht van de Heilige Geest  
- Kinderlied Wij weten hoe laat het is  
Kinderen komen naar voren

Gesprekje leiding kindernevendienst met de kinderen over adventsproject 'Geloof met me mee'. Kinderen gaan naar nevendienst.

- Projectlied Geloof met me mee 1, 5, 7  
Schriftlezing Mattheus 21: 1-11 door

Wegens ziekte van Ds. Jaap Bol  
nemen waar Henk Hoogendoorn tel. 273413  
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pkndebrug.nl](mailto:zondagsbrief@pkndebrug.nl)

- Psalm 118: 9, 10 Dit is de dag, die God deed rijzen  
Preek

- Gezang 435 Hef op uw hoofden, poorten wijd!

### **DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN**

Kinderen komen terug in kerk  
Bericht van overlijden, door ouderling van dienst

- Lied 886 Abba, Vader, U alleen.

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)  
Inzameling van de gaven

### **ZENDING EN ZEGEN**

- Gezang 444 Nu daagt het in het oosten  
**staande**

Zegen  
Gemeente: Ja, amen, Halleluja  
Orgelspel

### **Berichten voor de gemeente Bevestiging en aftreden ambtsdragers**

Vanwege de ziekte van ds. Bol zal de bevestiging en het aftreden van ambtsdragers plaatsvinden in de dienst 20 januari a.s.  
De voorganger is dan ds. H.J. van Kapel uit Waspik.

### **Jubileum**

Wij ontvingen bericht van de kerk in Hoogeveen dat onze vorige predikant, ds. C.J. 't Lam, op 16 januari a.s. 25 jaar predikant zal zijn.

Op 20 januari zal dit worden herdacht in een dienst waarin hij zal voorgaan. Nadere gegevens volgen later.

### **Agenda:**

**Maandag:** 17.00 uur is het kinderkerstfeest met als thema: Van kerstboom tot kribbe.  
22.00 uur is de kerstnachtdienst met als thema: Licht dat met óns meegaat.

De cantorij verleent haar medewerking aan deze dienst. Door Gemeenteleden

**Dinsdag:** 10.00 uur- Kerstfeest

Ds B. de graaf , Waalwijk

### **Volgende week**

Zondag 30 december 2018 preekt  
Mw. Ds. R. Noordzij uit Maassluis.

### **Autodienst:**

25 dec.. A. v.d. Galiën tel 280387  
30 dec. H. Molendijk tel 274162

### **Zondag 23 december: De vierde adventsvesper**

De oecumenische adventsvesper gaat over duurzaamheid. Maar heeft dat dan iets met geloof te maken? Duurzaamheid gaat toch puur over ons handelen als mensen? Hoe wij met de natuur omgaan? Of heeft duurzaamheid ook een geestelijke kant?

Kom voor antwoorden naar de vesper die gehouden wordt op zondag 23 december in kerk De Brug.

Voorgangers: Joke Jansen en Albert Megens  
Aanvang: 17.00 uur.



Licht in het donker.  
Het Kind ons verschenen.  
Kwetsbaar in een ontluisterende omgeving.

Heil (heling) voor alle mensen,  
voor wie horen, zien en geloven.



Soms gaat 't anders dan wij plannen.  
Het is even niet anders.

Joh.3:16  
*Want also lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben*

Allen goede dagen en diensten toegewenst.  
Gloria in excelsis Deo.

Ds. Jaap Bol en Aline Bol.