



Gereformeerde Kerk Sprang - Capelle e.o.
Website www.pkndebrug.nl
ZONDAGSBRIEF - ZONDAG 16 DECEMBER 2018
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Bij de dienst: 3^e advent

Voorganger: Ds A.W.W. de Ruiter,
Wijk en Aalburg

Organist: Cedrik Kerkdijk

Collecten:

1. Kerk
2. Alg. onderhoud
3. Exploitatie

3e advent

Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee! We lezen verhalen over Bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal. Aan de hand van hun verhalen denken we deze periode ook na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan anderen?

Zondag 16 dec 2018 – Sefanja 3:14-20



Vreugde
In de tijd van de
profeet Sefanja
is Jeruzalem in
de ban van
andere goden.
Zelfs de tempel
is ontheiligd.

Maar er komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst. Wilt u aan de slag met Lucas 3:7-18?

De dienst

Orgelspel
Stilte

Welkom door de kerkenraad

INTREDE

Lied Psalm 149, 1 staande
Stil gebed
Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is

tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat.

Groet

Genade zij u en vrede, van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus en van de heilige Geest. Amen.

De derde kaars wordt aangestoken door Nick Sterrenburg en hij zegt gedichtje op

- De derde kaars steken we aan er komt nog meer licht bij Oorlog en ellende zullen overgaan dan leven alle mensen vrij

Lied Psalm 149, 3

Gebed van verootmoediging en Genadeverkondiging

Lied Gezang 439, 1 en 3

Lezing van de wet / leefregel

Lied Gezang 439, 4

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Kindernevendienst in de dienst
Kinderen komen naar voren

Lied Wij weten hoe laat het is (refrein van het project 2016).

Kinderen zitten op het bankje / Introductie van de leiding en gesprekje met de kinderen.

Kijken naar een aflevering "Zendtijd voor zieners" via de beamer.

Samen zingen uit het projectlied 2018 "Geloof met me mee" de verzen 1, 4 en 7.

Kinderen nemen kaars mee.

Schriftlezing Micha 7, 1-7 door Marjanne Dekkers

Lied Gezang 441, 1 en 2

Schriftlezing Micha 7, 8-20

Lied Gezang 441, 7 en 10

Verkondiging: tekst: Micha 7, 7:

Lied Gezang 440, 1. 3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN / ZENDING EN ZEGEN

Dankzegging en Voorbede
Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Slotlied Psalm 89, 1 en 3 **staande**

Zegen

Beantwoord met Lied 415: 3

Berichten voor de gemeente

Zieken: Ds. Jaap Bol heeft van de huisarts te horen gekregen dat in verband met de behandeling van zijn klachten hij in ieder geval tot en met maart zijn werk niet kan hervatten.

Agenda:

Maandag: 19.00 uur cantorij

Vrijdag: 15.30 uur- Seniorenkerstfeest

Volgende week zondag 23 december 2018 preekt ds. H.J. van Kapel uit Waspik.

Autodienst:

23 dec.. R. Visser tel 274018

Adventsvesper

Zondag 23 december: De Raad van Kerken Waalwijk organiseert de oecumenische adventsvesper.

Thema is duurzaam omgaan met de ander. Duurzaamheid heeft een belangrijk geestelijk aspect. Gaan we duurzaam om met onszelf? Leven we niet ten koste van onszelf? En hoe zit het met de ander? En hoe duurzaam is de relatie met God? Als voorbereiding op kerstmis staan we hier bij stil.

Zo bereiden wij ons voor op de komst van het Kind dat de wereld zal redden.

Plaats: kerk De Brug te Sprang-Capelle

Aanvang: 17.00 uur

Advents- en kerstcampagne "Geef licht aan kinderen in de knel".

We leven toe naar Kerst, het feest van licht. Voor veel kinderen wereldwijd is Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht,

groeien op in armoede, werken in fabrieken of worden misbruikt. Met de kerstcampagne Geef licht roept Kerk in Actie op Gods licht te delen met kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. 2 december stond in het teken van Licht voor kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika. Vandaag, 9 december is er Licht voor werkende kinderen in Colombia. Geef ook licht door. Juist met advent en Kerst verdienen kwetsbare kinderen onze bijzondere aandacht en steun. Geef ook uw licht door

KERSTNACHTDIENST

Kerst wordt op veel manieren en plaatsen gevierd. In kerk De Brug in Sprang-Capelle gebeurt dit o.a. in een kerstnachtdienst. De cantorij verzorgt de invulling van de dienst.

Het wordt een laagdrempelige, blijde dienst met veel toepasselijke liederen. We zien de verwachting van de Messias in het oude testament, de lichtende ster die de weg wijst naar Jezus, Jezus die het Licht der wereld is: LICHT DAT MET ONS MEEGAAT.

De boodschap waar het bij kerst écht om gaat willen we graag samen met u beleven. En we zouden dat graag breder willen laten horen dan alleen in eigen kring. Zoals gezegd met een blijde, laagdrempelige invulling. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om dit mee te vieren, nodig daarom ook burens, vrienden, familie, uit om mee te komen.

De dienst begint maandagavond 24 december om 22.00 uur. Kom gerust wat eerder, want voorafgaande aan de dienst worden al liederen gezongen.

Na afloop staat glühwein en chocolademelk klaar om nog even in ongedwongen sfeer na te praten.