



Bij de dienst: 1^e advent en H.A.

Voorganger: Ds. A.W.W. de Rooter,
Wijk en Aalburg

Organist: Gerard Boersma

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Exploitatie

1e advent

Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee! We lezen verhalen over Bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal. Aan de hand van hun verhalen denken we deze periode ook na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan anderen?

Zondag 2 dec 2018 – Openbaring 1:9-11 + 8:1-4



Bericht uit de hemel Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze

kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer. Wilt u aan de slag met Lucas 21:29-31? Kijk dan op blz. 11.

Orgelspel
Stilte

Welkom door de kerkenraad

INTREDE

Lied Psalm 34, 1 en 2 **gemeente gaat staan**

Stil gebed

Aanvangswoord en Groet

Lied Psalm 34, 9 **gemeente gaat zitten**

Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging

Lied Psalm 17, 1

Leefregel

Lied Psalm 17, 2

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om verlichting met de heilige Geest
Kinderen komen naar voren

Lied Wij weten hoe laat het is
Introductie van de leiding en gesprekje met de kinderen.

Kijken naar een aflevering "Zendtijd voor zieners" via de beamer.

Projectlied "Geloof met me mee" verzen 1, 2 en 7.

Kinderen nemen kaars mee.

Schriftlezing Johannes 1, 14-18 door
Conny Mandemakers

Lied Gezang 442, 1

Verkondiging tekst: Johannes 1, 14 :
Lied Gezang 442, 2

Kinderen komen terug uit de nevendienst

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Zingen van de geloofsbelijdenis
Onderwijzing bij het avondmaal

Inzameling van de gaven.

Lied Gezang 381, 1. 2 en 3

Tafelgebed Veelbelovend is uw Woord*
Nodiging

Gemeenschap van Brood en Wijn
Dankzegging na de maaltijd

Wij luisteren naar de woorden van Psalm
103, 1-4, 8-12 en 22

Lied Gezang 439, 3 en 4

GEBEDEN / ZENDING EN ZEGEN

Dankzegging en Voorbeden

Slotlied Gezang 905, 1 en 4 **gemeente gaat staan**

Zegen

Lied Gezang 415, 3

*een beperkt aantal op papier beschikbaar

Berichten voor de gemeente

OVERLEDEN

Op donderdag 29 november overleed zr. E. Hommel-Noorloos in de leeftijd van bijna 82 jaar.

Zij woonde al vele jaren in De Eekhof. De uitvaart zal waarschijnlijk plaatsvinden op woensdag 5 december om 14.00 uur vanuit de aula van de begraafplaats aan de Heistraat. In de dienst willen we haar en haar familie gedenken. Dan kunnen we waarschijnlijk nadere informatie geven.

Beste mensen,

Even een berichtje uit de pastorie.

Zoals u hebt begrepen, moet ik op medisch advies helaas pas op de plaats maken. Er is waarschijnlijk sprake van overspannenheid. Het herstelproces heeft tijd nodig. We hebben alle vertrouwen dat het goed komt.

Graag willen we laten weten dat we ons gesteund weten door uw gebeden en meelevens.

In Christus verbonden,
ds. Jaap en Aline Bol

Agenda:

Maandag: 19.00 uur cantorij

Woensdag: 10 uur inloopochtend

Volgende week **zondag 9 december** gaat mw. drs. N.G. van Ooijen voor uit Woudrichem.

Autodienst:

9 dec.. D. Vervoorn tel 277639

De Adventsvespers staan in het teken van duurzaamheid

Op zondag 2 december beginnen de oecumenische adventsvespers weer. Dit jaar met het thema duurzaamheid. Dat we duurzaam moeten omgaan met onze aarde en alles wat erop leeft, daar zijn we langzamerhand wel van doordrongen. Maar duurzaamheid heeft ook een niet onbelangrijk geestelijk aspect. Gaan we duurzaam om met onszelf? Leven we niet ten koste van onszelf? En hoe zit het met de ander? Hoe duurzaam zijn onze relaties met de ander? En hoe duurzaam is de relatie met God?

Als voorbereiding op kerstmis is het goed hier bij stil te staan, want als we duurzaam omgaan met onszelf, de ander en de aarde, komen we altijd uit bij God.

Zo bereiden wij ons goed voor op de komst van het Kind dat de wereld echt kan redden.

Plaats: kerk De Brug

Voorgangers: Anton van Diessen en Rien Visser
Aanvang: 17.00 uur

Namens Raad van Kerken Waalwijk

Kerstmarkt. Zoals iedereen wel weet zal er op vrijdag 14 december van 16.00-20.00 uur weer onze jaarlijkse kerstmarkt gehouden worden. We zijn als activiteitencommissie al druk met de voorbereidingen bezig en willen nog een kleine oproep doen.

We zoeken nog naar spulletjes die we voor de verloting kunnen gebruiken denk daarbij aan nieuwe spulletjes bijv gekregen en nooit gebruikt (glazen, bekers, handoeken, douche en badspullen enz enz), wij zijn er blij mee . Ook zegeltjes van Douwe Egberts , jumbo boodschappenpakket en jumbo pannentactie zijn ook van harte welkom .

En als laatste, leuke hebbedingetjes voor de Kunst en Kitschkraam , liever GEEN boeken meer , hiervan zijn we ruim voorzien .

Al deze spullen kunt u geven aan een van de commissieleden en anders in het mandje onder de rechtse kapstok

Alvast bedankt en noteer de datum in uw agenda , neem ook vrienden , familie en burens mee .

Namens de activiteitencommissie , Dieter Verbeek

Diakonie. Koop een Bijbel, geef een Bijbel. Als u een bijbel koopt bij het Nederlands Bijbelgenootschap, draagt u ook bij aan hun missie: de bijbel dichtbij brengen in Nederland en wereldwijd. U krijgt niet alleen een mooie bijbel voor uzelf, maar u helpt bijv. ook mensen in Syrië aan een bijbel. Vind een bijbel die u past. Er zijn verschillende mooie edities en diverse vertalingen, voor jong en oud. Voorbeelden hiervan vindt u op de speciale tafel in de hal van de kerk. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan zullen wij, als diaconie, deze voor u bestellen.

Kerstcampagne "Geef licht aan kinderen in de knel. In deze tijd wordt aandacht gevraagd voor kinderen die onze steun hard nodig hebben, zoals kinderen in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika, werkende kinderen in de sloppenwijken van Bogota in Columbia, weeskinderen in Oekraïne, vluchtelingenkinderen in Myanmar en Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.

Seniorenkerstfeest. De intekenlijsten hiervoor liggen in de hal van de kerk. U komt toch ook?