

KONTAKT

MEI 2022

## **NIET: kome wat komt**

Als we bidden om toekomst  
om Uw toekomst,  
om Uw rijk,

laten we dan toch vooral denken  
aan die mensen op deze wereld  
die hier zo weinig toekomst zien.

Aan de vluchteling in een kamp  
in een tent met kieren.

Aan de zieke op haar bed  
waar zij afscheid nemen moet.

Aan het kind dat in zijn leven  
al te veel leed heeft gezien.

Aan de mens die nooit mocht zijn  
wie hij of zij ten diepste is.

Aan de vader die zijn kinderen  
niet goed te eten geven kan.



Hoe kunnen we bidden: kome wat komt  
als dit ook komen kan?

God, we bidden: laat komen de vrede,  
de vriendschap, de vrijgevigheid.

Omwille van wie U zo hard nodig hebben  
bidden we: kom! Kom zelf dichterbij!

Harmke Heuver

*(Uit: U die voor mij uitgaat; ingebracht door fam. Veenstra)*

# MEDITATIE

## Stilte

Een paar weken geleden volgde ik een miniretraite bij Chemin Neuf in Oosterhout. Het was in stilte. Een heel weekend stil ondanks alle mederetrantanten. God zoeken in de stilte. Stil om je heen om zo God dieper te ervaren. Weldadige stilte zou je kunnen zeggen zo heb ik het ook ervaren; geen gesprekken, geen telefoon, geen afleiding. Alleen jij en God in een mooie omgeving. Stilte om op adem te komen, even afstand nemen van het leven van alledag.

Stilte die ook beklemmend kan zijn. Geen afleiding, nadenken over allerlei zaken die je in de drukte of hectiek van het leven vaak wegstopt of simpelweg niet aan toekomt. Stilte, tot nadenken gezet en van daaruit handelen. Een beproefde methode die je ook in de bijbel terug kan vinden, maar dan God zoeken in de stilte. Net zoals de profeet Elia deed in 1 Koningen hoofdstuk 19. Elia is een profeet en hij heeft er alles aan gedaan om het woord van de Heer te laten klinken en Gods volk op het juiste pad te houden, maar wordt nu met de dood bedreigd. Hij vlucht naar de woestijn. Hij is het beu, kan niet meer, een burn-out zouden we nu zeggen. Een engel zorgt voor eten en drinken en hierdoor gesterkt gaat hij naar de berg van God, de Horeb. Daar wordt hem beloofd dat hij zal staan voor het aanschijn van de Heer. Er steekt een hevige storm op. Nee, daar in de storm is God niet. Er komt een aardbeving. Nee, in de aardbeving is God niet. Er volgt een vuur. Nee, ook in het vuur is God niet. Dan hoort hij het zachte suizen van een stille bries. Ja, daar is God.

Even pas op de plaats om misschien niet alleen God maar ook jezelf terug te vinden. Nodig om in deze tijd waar rampen, oorlogen en ziektes over de wereld gaan je herbezinnen; hoe moet het nu verder en waar gaan we naar toe? Maar ook in ons eigen leven. De afgelopen twee jaar lag alles bijna stil, ondanks de dreiging en de onzekerheid hebben velen ook de voordelen ervan gezien, minder stress, niet alles moet meer en er was meer tijd voor

het gezin en ontspanning. Velen hebben de natuur herontdekt in deze periode en daar de rust en stilte geproefd.

Stilte geeft rust, bezinning, stemt tot nadenken, zo zullen we straks op 4 mei weer een ogenblik stil zijn om alle oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van alle oorlogen die erna zijn geweest en helaas ook de recentste die nu in de Oekraïne woedt, te herdenken.

Door heel zijn leven hier op aarde heen zoekt Jezus regelmatig de stilte, om te bidden, op krachten te komen en zich voor te bereiden om wat komen gaat. En na zijn dood was het drie dagen stil en stond Hij op. En bleef het na zijn hemelvaart stil? Nee, toen kwam de Heilige Geest om ons aan te vuren in geloof, hoop en liefde.

De komende maanden trekken velen van ons weer weg op vakantie. Zoek rust en stilte, kom op adem met God en doe kracht en enthousiasme op om na de vakantie weer een nieuwe frisse start te maken, in je persoonlijk leven maar ook in het kerkelijk leven. Maar waar je ook gaat en zoekt, eindig ik met een citaat van Augustinus: 'onrustig blijft ons hart totdat het rust vindt in U'.  
Dieter Verbeek



*(Peter Wuyts)*

## Vanuit de 'pastorie'



Op derde paasdag je bijdrage aan het kerkblad schrijven betekent vooral terugblikken. Daarna kijken we wel weer vooruit. Wat een mooie vieringen hebben we weer mogen beleven ín en vanuit onze kerk. Vooral voor veel mensen weer ín de kerk. Ongemerkt, of nou ja, ongemerkt, maar toch is het al drie jaar geleden dat we de Stille Week en Pasen met elkaar konden vieren in de kerk. Met twee jaren die er tussen uit vielen was het alweer zo lang geleden. Toch valt het me ook op dat dat niet betekent dat de betrokkenheid minder is, al zal dat voor sommigen wel zo zijn. Maar over het algemeen zien we dat u en jullie het fijn vinden om te komen. En ook online blijven een heel aantal mensen betrokken. Daarmee doen we elkaar ook goed. Het zingt anders in de kerk, het luistert anders naar samenzang als het uit de eigen kerk komt. En we kunnen elkaar weer aanspreken binnen, buiten en wanneer we koffiedrinken. Ook kinderen zijn niet meer de enigen als ze komen, en dat is voor hen, en voor de ouders ook leuk. 'We zijn er weer'; dat gevoel bespeur ik in de kerk. En ook thuis zal het anders zijn dan voorheen als je kijkt.

'We zijn er weer', maar toch ook anders. Net als na Pasen. Dan is veel hetzelfde, net als voor en na de Opstanding van Jezus Christus. Maar het is toch anders. Na de Opstanding leven we met een ander perspectief. Een perspectief dat verder gaat dan alles wat wij hier meemaken. En nu, na deze coronatijd, is ook niet alles precies zoals voorheen. Omdat wij veranderd zijn. We hebben iets meegemaakt, en dat heeft ons allemaal iets gedaan. En misschien voelt alles voor jou en u weer als voorheen. Toch heeft het ook laten voelen wat we waardevol vinden. En merk ik aan veel mensen dat ze niet meer met alles door willen gaan of door kunnen gaan zoals voorheen. Of dat je gewoon extra hebt genoten van het hele gezin bij elkaar met Pasen, omdat kinderen (en kleinkinderen) ook een tijd niet konden komen, en dat het allemaal niet zo massaal hoeft. Voor anderen gaat het leven weer gewoon door als vanouds. Alsof je geen keuze hebt. Misschien kan het goed zijn om die stilte in jezelf te blijven zoeken. Ook in de kerk.

We gaan stilstaan bij onze toekomst. We zijn bezig een groep te vormen om met de gemeente in gesprek daarover te gaan. Want die toekomst is er. Niet omdat wij dat willen of vinden dat dat zou moeten, maar omdat de Opstanding van Jezus Christus daarvan zelf getuigt, en omdat het Christus' kerk is. Laten we op zoek gaan op weg naar Pinksteren waar de Geest waait en in die stroom meewaaien.

Alle goeds en veel zegen gewenst,  
ds. Otto



**Zinzoekersweekenden op Ameland** - voor iedereen is er plaats rust, ruimte, natuur. Alles wat het Waddeneiland Ameland te bieden heeft pakken de pioniers van De Plaats aan om mensen uit te nodigen op adem te komen, te bezinnen en te ontspannen. Zij willen dit graag delen met iedereen die op verhaal wil komen op het eiland. Voor elk wat wils; voor verschillende doelgroepen worden komend jaar zinzoekersweekenden georganiseerd. Met als uitvalsbasis de gastvrije locatie van De Plaats in Hollum. Vorig jaar is ondanks corona ervaring opgedaan met drie weekenden. Dit jaar wordt het aanbod uitgebreid. Het is ook erg leuk om samen met anderen uit je kerk te gaan, bijvoorbeeld de leden van je gespreksgroep. De aanmeldingen komen al binnen.

## **Notulen van de gemeentevergadering van dinsdag 05 april 2022**

Aanwezig volgens telling 37 personen. Afwezig met kennisgeving 8 personen.

De voorzitter steekt de paaskaars aan. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het licht van de wereld is!

### **1. Opening**

Voor de eerste maal als voorzitter opent Brenda Kerkdijk de gemeenteeavond met het lezen van Handelingen 2 vers 41-47. De- genen die de woorden van Petrus aanvaardden, lieten zich dopen. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen en vormden met elkaar een gemeenschap. Ze loofden God en stonden in de gunst van het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Dit Bijbelgedeelte geeft een kijkje in de praktijk van de eerste gemeente. Centraal staat in deze Bijbellesing dat het volk het volhield. Volhouden is een woord dat wij in onze kerk ook tegenkomen. Maar we houden vol, omdat het belangrijk is dat de gemeente er is om de boodschap van God en de inspiratie voor het geloof in God te willen delen. Het thema van vandaag is 'delen'. Wat delen wij in de kerk? Is het tijd, geld, aandacht? Het delen van geloof, hoop en liefde dat mogen wij als kerk zeker blijven doen.

Ds. Otto Grevink benoemt dat in onze kleine gemeenschap al veel gedeeld wordt. Dat ondanks de onmogelijkheid, vanwege ziekte van de predikant, om vooruitgang te boeken toch door is gegaan met het omzien naar elkaar en aandacht te besteden aan levensvragen en geloofsvragen. Hij hoopt het proces te kunnen begeleiden waar wij ons voor inzetten om in het jaar 2035 een bloeiende kerkgemeenschap te zijn en te blijven. Op zeer korte termijn zal een kerngroep worden gevormd met de opdracht om te komen tot een profielschets van een professional (predikant).

Vragen hierbij: Hoe doen we dat, wat gaat nu al goed en wat kunnen we verbeteren? Het idee is om voor Pinksteren te komen tot een plan voor een hoopvolle toekomst. De kerkenraad dient nog te bepalen voor welk percentage aan uren wij een predikant kunnen beroepen.

*Enkele vragen/suggesties:*

Dieter Verbeek: De gemeente horen om te weten wat voor predikant er gezocht wordt. Door onlinekerk wordt een breder publiek bereikt. Dit voortzetten. Goede relatie tussen gemeente en predikant. Samen werken.

Gerard Boersma: Is tevreden met de zaken die zullen worden opgestart waarvoor hij ook aandacht had willen vragen.

**2. Notulen van 13 april 2021**

Vraag van Jos Dekkers over verbetering van de geluidswaergave. Dat is niet bekend. Erwin geeft aan hier achteraan te gaan en na te vragen wat de status is. Hij komt hierop terug.

Suggestie van Maaïke van Wijk. Let op de microfoon op de preekstoel. Goed afstellen op de lengte van de predikant anders is de dienst thuis niet te volgen.

**3. Jaarverslag 2021**

Geen op-/aanmerkingen.

**4. Financiële jaarverslagen**

Met goede positieve cijfers en wat kleine opmerkingen worden de financiën goedgekeurd door de gemeente.

De optie om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten in de leeggekomen pastorie is financieel niet haalbaar. De kerkrentmeesters hebben vanwege de financiële consequenties geadviseerd om dit niet te doen. De kosten zijn maandelijks € 1.500,-- (huur + kosten). Zouden wij deze inkomsten missen dan zijn we binnen 2 of 3 jaar niet meer in staat om een predikant te betalen.

Geadviseerd wordt om binnen de kerk één- of tweemaal per jaar een collecte te houden ten gunste van vluchtelingen. Daarnaast wordt aangegeven om voor de toekomst vast te houden aan 2 collectes tijdens kerkdiensten en vast te houden aan digitale collecte voor mensen die online met ons verbonden zijn. De collectes in de kerk; één voor de kerk en één voor een bepaald doel. Aan de VVB blijvend aandacht besteden. De financiële gegevens moeten in de toekomst digitaal worden aangeleverd. Toch is het nodig om het groene boekje met de gegevens te laten voortbestaan om gemeenteleden op de hoogte te stellen.



## 5. Kascontrole

Deze is gedaan door Henk Spuijbroek en Arie Zoutewelle. Arie Zoutewelle treedt af, Maaïke van Wijk is zijn opvolger. Er worden geen vragen gesteld. In haar vergadering van 19 april zal de kerkenraad decharge verlenen aan de penningmeesters.

## 6. Rondvraag

- De huidige schoonmaakster van het kerkgebouw gaat stoppen door tijdgebrek vanwege haar andere werkzaamheden. Aan de kerkleden wordt verzocht om uit te zien naar vervanging.
- Als lid van de telcommissie stelt zich Ad Nieuwdorp beschikbaar.
- Bij het maken van een boekje met adres en telefoon gegevens van gemeenteleden zal toestemming nodig zijn van de leden voor het publiceren van telefoonnummers en verdere gegevens vanwege de wet op de privacy AVG. We kunnen dit mogelijk om-draaien door de mensen te vragen om op te geven als zij géén toestemming willen geven.
- In de sporthal hangt een AED. Gezamenlijk gebruik zou een optie kunnen zijn. Ad Nieuwdorp gaat voor ons informeren.

Voorzitter Brenda Kerkdijk sluit de avond met een gedicht naar lied 858, getiteld: 'Vernieuw in ons'.

Na de sluiting is er tijd voor een hapje en een drankje omdat we het samenzijn hebben gemist en elkaar lang niet gesproken hebben.

Notulen: Matty Zoutewelle



## **Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Waalwijk**

Toen in 2014 vluchtelingen uit Syrië naar Nederland kwamen was er veel behoefte aan vrijwilligers en heb ik me ook opgegeven. Wat dat zou worden, daar had ik geen idee van. Je wilt wat doen voor mensen op de vlucht en dus: zeg maar wat jullie nodig hebben. Zo zijn er maatschappelijk begeleiders en taalcoaches, maar ook spreekuurmedewerkers.

Voor mij werd het werken op het spreekuur, daar worden veel administratieve zaken gedaan en dat ligt mij wel. Gelukkig hadden we toen een aantal vrijwillige tolken, afkomstig uit de betrokken landen. Dat maakte het contact een stuk makkelijker.

We hielden ons bezig met die 'fijne' toeslagen, die een doorsnee Nederlander niet snapt en zeker iemand uit een ander land niet. De gevolgen hebben we natuurlijk allemaal gezien: terugbetalingen terwijl je financieel al moeilijk zit en dus: schulden en alle ellende van dien. Door de begeleiding is het 'bij ons' gelukkig niet zo uit de hand gelopen als bij veel Nederlandse gezinnen, maar toch.....

Nu hebben we een oorlog in Europa en krijgen we gelukkig veel hulp om mensen uit Oekraïne op te vangen. Maar er blijven natuurlijk ook vluchtelingen uit andere landen komen. In Waalwijk zijn er een aantal minderjarige vluchtelingen die onder de voogdij vallen van Nidos (=jeugdbescherming voor vluchtelingen) en in groepjes samen wonen in huizen van Sterk Huis (organisatie voor iedereen die hulp nodig heeft).

Als deze jongeren 18 jaar worden komen ze in aanmerking voor een eigen woning. Ook kunnen ze gezinshereniging aanvragen, ouders en broertjes en zusjes mogen dan (na screening) naar Nederland komen, gewoon met een vliegtuig en niet op een gammel bootje. Ze moeten zich aanmelden bij het COA in Ter Apel en krijgen dan als statushouders een huis in Waalwijk. De jongeren die al in Waalwijk zijn, komen allemaal uit Eritrea en spreken Tigrinya, geen enkel woord daarvan komt me bekend voor en omgekeerd geldt dat voor hen met het Nederlands. Vaak hebben we dus handen en voeten nodig en een vertaler die hier al een paar jaar woont. De jongeren die hier al zijn, spreken meestal wel redelijk Nederlands, maar zij moeten natuurlijk wel naar school en kunnen dus niet altijd meekomen met hun ouders of bekenden als we spreekuur hebben.

Maar we doen ons best en na de inschrijving en verhuizing regelen we zoveel mogelijk zaken: uitkering, ziektekostenverzekering, lening voor de inrichting van het huis, aansprakelijkheidsverzekering, inschrijving bij de belastingdienst en aanvraag toeslagen, huisarts en tandarts, school en de paswijzer van de gemeente om te gaan sporten bijvoorbeeld. Natuurlijk is er ook energie nodig in huis en wifi en gaan vrijwilligers met ze winkelen om ze kennis te laten maken met het voedsel dat wij eten en dat voor hen maar vreemd is. We hebben een aantal keren een gezamenlijk etentje gehouden en dan nemen de cliënten heel andere dingen mee dan wij kennen; lekker maar vaak erg zoet.



In dit verslagje doe ik nu een greep uit zaken zoals ik die 'op mijn bordje krijg'. Het is een dinsdag, mijn werkdag. Mijn eerste cliënt is een familie uit

Eritrea, man en vrouw komen samen op spreekuur. We hebben voor hen al de zorgverzekering geregeld en huur- en zorgtoeslag aangevraagd. Omdat er ook kinderen zijn vragen we kinderbijslag en kindgebonden budget aan. Voor de kinderen zoeken we een school, zo dicht mogelijk in de buurt. Verder worden er een laptop en fietsen geregeld.

Ook de ouders moeten inburgeren en dus naar school. Het eerste wat zij moeten leren is natuurlijk de Nederlandse taal om mee te kunnen doen in de buurt en om verstaanbaar te zijn in winkels. Een voordeel is dat het hier gezinshereniging betreft, een zoon of dochter woont al langer hier en spreekt al wat Nederlands. Vanmorgen kwamen ze bij ons met de post die ze ontvangen hebben. Vaak zijn dat rekeningen die betaald moeten worden. Dat is voor hen erg moeilijk, want wat moet je er allemaal bij zetten. Als je bijvoorbeeld het betalingskenmerk vergeet, dan herkent de ontvanger het niet en krijg je alsnog aanmaningen. De volgende cliënt is ook afkomstig uit Eritrea en via gezinshereniging hier gekomen. Het betreft een groot gezin met natuurlijk

veel vragen over wonen en omgeving. Gelukkig had zich een vrijwilliger aangemeld die dit gezin kreeg toegewezen. Deze vrijwilliger was er om kennis te maken en ingewerkt te worden. We zijn blij met zulke vrijwilligers die de gezinnen directer begeleiden dan we vanuit het spreekuur kunnen doen. Toch mogen we de administratieve problemen vaak nog op het spreekuur behandelen. De vreemdste vraag komt van een jongeman. Hij heeft hier net een huisje gekregen en of ik even met de woningbouw wilde bellen, want hij had geen deur in zijn keuken. Het duurde even voor ik een beetje doorhad wat hij bedoelde: geen deur naar het balkon? Dat bleek het niet te zijn: tussen de kamer en de keuken zat geen deur en dat hoorde wel! Ik heb hem maar verteld dat ik ook geen deur heb tussen die twee en dat ik daar niet over zou bellen. Hij is het er niet erg mee eens, maar moet het er toch mee doen. Verder is hij wat opstandig omdat hij te weinig geld meent te hebben om bijvoorbeeld zijn water te betalen. Na wat doorvragen blijkt dit onjuist te zijn en heb ik hem uitgelegd wat er in Nederland gebeurt als je dergelijke rekeningen niet betaalt.

Op donderdag hebben we spreekuur voor mensen uit Oekraïne. Veel wordt door de gemeente geregeld, zoals huisvesting en inrichting. Particuliere huisvesting gaat via Takecarebnb. Wij maken de mensen wegwijs en proberen hun vele vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en ze een gevoel van welkom te geven. Er zijn nu (5 april) 41 mensen uit Oekraïne en gelukkig zijn er veel die (wat) Engels spreken.

Soms stelde ik me weleens voor dat ik zelf zou moeten vluchten en wat ik dan zou hopen dat mensen voor me zouden willen doen, maar dat leek zo ver weg.....

Dus ja, we hebben begeleiders nodig! Daarom, als iemand tijd en zin heeft; van Harte Welkom!

Aanmelding kan bij Vluchtelingenwerk Waalwijk, tel. 0416-344134 of via [waalwijk@vluchtelingenwerk.nl](mailto:waalwijk@vluchtelingenwerk.nl).

En natuurlijk ben ik beschikbaar voor algemene informatie vooraf.

Met vriendelijke groet,

Maaïke van Wijk

Tel. 0416-312798

## Duurt de oorlog voort...

Door alle berichten die we krijgen uit Oekraïne komt telkens weer het lied naar boven dat in de Iona Community is ontstaan in tijden van oorlog: Duurt de oorlog voort. John Bell en Graham Maule hebben in dit lied de waanzin van de oorlog benoemd. De Nederlandse tekst is van René van Loenen (gepubliceerd in 'Opstaan!', meer liederen uit Iona, Glasgow & de rest van de wereld).

Duurt de oorlog voort,  
sterven kinderen van honger,  
wenen vaders luid  
om hun zonen in de strijd,  
krijgen meisjes les  
in het dansen zonder partner,  
wie heeft dan profijt?

Duurt de oorlog voort,  
wordt de waarheid bruut gegijzeld,  
trekt de wolf het kleed  
van de onschuld aan,  
wordt de vreesroep  
honend als verraad bestempeld,  
wie doorziet de waan?

Duurt de oorlog voort,  
ondermijnt terreur het leven,  
trekt een schare weg  
voor de dreiging van een bom,  
raakt een volk ontheemd  
om de nationale glorie,  
wie kijkt naar hen om?

Duurt de oorlog voort,  
worden rijken zichtbaar rijker,  
prijst men wapentuig  
dat de aarde beven doet,  
wordt een vruchtbaar land  
morgen tot een woeste vlakte,  
wie keurt zoiets goed?

Duurt de oorlog voort,  
 sluiten wij dan niet de hemel?  
 duurt de oorlog voort,  
 scheppen wij dan niet een hel?  
 Duurt de oorlog voort,  
 wordt het ons dan nog vergeven?  
 Duurt de oorlog voort... en voort... en voort...

Laten we bidden dat de laatste regel binnenkort wordt:  
 Duurt de vrede voort... en voort... en voort...

Willie Verhoef



## Steun voor Oekraïners

De stand van zaken voor zover we die in de gemeente Waalwijk nu kunnen overzien:

Huisvesting gaat voor grote panden van de gemeente via de gemeente. Alle panden van particulieren gaan via <https://takecarebnb.org/>.

Vrijwilligers zijn nodig voor:

1. inrichting en gereed maken van panden van de gemeente
2. voor begeleiding van vrijwilligers.
  1. gaat via de burgerlijke gemeente; contactpersoon Rini Quirijns <rini.quirijns@gmail.com>
  2. gaat via Vluchtelingenwerk; contactpersoon Jan van den Berg <janpietervandenberg@gmail.com>

Henk Hoogendoorn

## 4 EN 5 MEI 2022

Dit jaar mogen en kunnen we weer in "bredere zin" gedenken en vieren. We denken nu allereerst aan de situatie in Oekraïne, waar de vrede ver weg lijkt (zie ook elders in Kontakt). Ik denk aan 35 jaar geleden toen ik als dienstplichtig huzaar (tijdens de koude oorlog) bij de Inter Deutsche Grenze stond, de T-72-tanks van de Russen moest kennen en mede de vrede bewaarde.

Ik denk aan Yad Vashem, waar ik 2 maal ben geweest en waar rabbijn Awraham Soetendorp woorden sprak van compassie, maar ook van HOOP, want hoop doet leven, de oude wijsheid geldt nog steeds. Soetendorp vertelde een bijzonder verhaal over een kerstviering in een concentratiekamp: "Een oude man had vet gespaard om als kaarsje te laten branden. Zijn zoon wilde dat vet opeten, omdat ze erge honger leden in het kamp. Maar de vader zei: een mens kan een tijd leven zonder eten, maar geen ogenblik zonder hoop. En ze staken het kleine kerstkaarsje aan."



Een Joods spreekwoord luidt:

"Proberen te vergeten, verlengt alleen de ballingschap. Het geheim van de verlossing ligt in de herinnering."

De dodenherdenking (4 mei) vindt plaats bij het Jan de Rooijmonument in Sprang-Capelle, waarbij tevens alle namen van de oorlogsslachtoffers die specifiek in Sprang Capelle zijn gevallen zullen worden genoemd. Oranjevereniging Wilhelmina organiseert daaraan voorafgaand een samenkomst in de Hervormde kerk van Sprang.

Deze vereniging organiseert dit jaar ook een bevrijdingsoptocht door het dorp op zaterdag 7 mei, afgesloten met vuurwerk aan het evenemententerrein aan de Akkerwinde. Meer info op: <https://www.ov-wilhelmina.nl>.

Henk Spuijbroek

## DE JARIGE 75+ IN MEI

6 mei	Dhr. C.A. Rijksen
12 mei	Mevr. N.O. van den Assem-Vermeulen
12 mei	Mevr. G.C. Bisschop-Teeuwissen
29 mei	Dhr. J. Both



*Namens de gemeente: Hartelijk Gefeliciteerd en wij wensen u een gezegend nieuw levensjaar toe!*

De bloemen van de afgelopen periode zijn gegaan naar: mevr. Roelofs-Kleer, mevr. Brouwers-Vissers en fam. Rozenbrand.

## MUTATIES

### Overleden:

Op 12 april is overleden dhr. H.M. Braspenning

## ZINGEN BIJ HET HARMONIUM IN ELZENHOVEN



Op **donderdag 5 en 19 mei en 2 juni** om 11.00 uur tot ongeveer 11.30 uur kunt u mee komen zingen bij het harmonium in Elzenhoven.

Van harte welkom!

Henk Hoogendoorn

## INLOOPOCHTEND



Op **woensdag 4 mei** bent u weer van harte welkom op onze maandelijkse koffieochtend.

Vanaf **10 uur** staat de koffie klaar, iedereen is van harte welkom.

Het koffieteam



# voor de kleintjes



## **Jezus gaat naar de hemel!**

Jezus is met zijn discipelen  
naar een hoge berg gegaan  
Hij zegt: "Ik ga naar Mijn Vader  
want daar kom ik ook vandaan."

Jezus zegent eerst zijn vrienden  
dan gaat Hij bij hen vandaan.  
Kijk, de vrienden zien hoe Jezus  
naar zijn Vader is gegaan.

"Ik laat jullie niet alleen hoor,  
Ik beloof je, als je wacht  
komt Mijn Geest in jullie wonen,  
En ontvangen jullie kracht."

En ze staren naar de hemel.  
Nee hun Heer zien ze niet meer.  
Wel 2 engelen die verschijnen  
en zij zeggen: "Hij komt weer."

"Ja, Mijn Geest zal jullie helpen.  
Hij maakt je van binnen blij.  
Ga op reis naar alle mensen  
en vertel ze maar van Mij."

"Jezus komt eens op de wolken."  
Wat een feestdag, dat is fijn!  
Dan roept Hij al Gods kinderen  
om altijd bij Hem te zijn.



# voor de jongeren

## Verlangen naar vroeger!

Soms kun je verlangen naar vroeger, als het leven ingewikkeld is bijvoorbeeld. Als je lastige keuzes moet maken over je toekomst, of als je ouders steeds ruziemaken. Dan denk je misschien weleens terug aan hoe fijn het vroeger was: aan je tijd op de basisschool toen alles nog eenvoudig was, of toen het thuis allemaal nog goed ging.



In de Bijbel staat het verhaal van Mozes die de Israëlieten uit Egypte bevrijdt. Ze werken daar als slaven. God grijpt in, en onder leiding van Mozes gaan de mensen terug naar huis, naar Israël, het land van melk en honing. Het is een lange weg door de woestijn. Er is weliswaar te eten en te drinken, maar veel variatie is er niet: water en manna, elke dag opnieuw.

Natuurlijk weten de Israëlieten heus wel dat ze beter af zijn dan in de slaventijd. Toch verzochten ze tegen Mozes dat ze terugverlangen naar vroeger, naar het vlees, de vis, de komkommers en

de watermeloenen van Egypte. Maar ze waren God even vergeten. Hij trekt al die tijd met ze mee, en zorgt ervoor dat ze veilig thuiskomen.

Als je midden in een onzekere tijd zit, kan het lastig zijn om perspectief te zien. Je durft bijna niet vooruit te kijken, bent bang voor wat gaat komen. Dan kan het helpen om je te realiseren dat God altijd met je meegaat, hoe jouw toekomst er ook uitziet.

*(Uit: de Nieuwe Oase, Numeri 11:4-6)*

## **De paaskaars**

De oude paaskaars is dit jaar als dank vanuit onze gemeente aan Riny en Rien Visser gegeven. Beiden zetten zich al vele jaren enthousiast en vol passie in voor onze kerkelijke gemeente. Riny in de redactie van ons kerkblad 'Kontakt'. Bijna dertig jaar stelde zij mede het kerkblad samen en deed zij grotendeels de opmaak. Rien als preekvoorzitter. In de laatste 3 jaar, door ziekte van eigen predikanten en de coronatijd, heeft hij zijn uiterste best moeten doen om ons alle zondagen te kunnen voorzien van een predikant of voorganger. En al het andere werk van beiden hebben we nog niet eens genoemd. Enkele woorden die gesproken zijn bij het overhandigen van de kaars aan Rien en Riny waren: "We hopen dat de kaars bij jullie een mooi plekje krijgt. Dat ze brandt op dagen die voor jullie belangrijk en feestelijk zijn, maar ook als er dagen zullen komen dat het wat minder gaat en donker kunnen zijn in jullie leven. Dat jullie in dat licht Zijn Licht mogen zien."

Namens de Commissie Eredienst,  
Dieter Verbeek

## **De Stille Week in kerk De Brug**

Drie ontroerende, inspirerende diensten hebben we als gemeente mogen beleven. Met op Paasmorgen de ontmoeting met de Opgestane Heer. Grote blijdschap klonk in onze liederen.

Maar nu terug naar Goede Vrijdag.

Een prachtige dienst, verzorgd door de commissie Eredienst samen met gemeenteleden. Wat hebben zij ons betrokken bij het droevige verhaal van de laatste uren van Jezus' leven.

De Paaskaars gaat uit en in stilte verlaten we de donkere kerk. Ook in de auto terug naar huis hadden Rien en ik niets te praten.

Thuisgekomen in een donker huis, was het eerste wat ik deed... licht maken.

Toen ging de deurbel. Wie belt er nu nog aan???

Marjanne Dekkers en Dieter Verbeek stonden daar met een glimlach op hun gezicht en een lang zwaar pakket in de handen.

Op tafel neergelegd, haalden we het beschermende papier eraf en..... en .....daar lag de Paaskaars van het afgelopen jaar.

De adem stakte in mijn keel. Met grote ogen keken Rien en ik van de kaars naar Marjanne en Dieter en weer terug naar die mooie kaars.

"Voor ons???????"

"Ja voor jullie!!! Luister!!!" zei Dieter. Hij las een ontroerende motivatie voor, waarom de commissie Eredienst vond, dat zij hiermee hun waardering konden uiten, voor wat wij beiden in de loop der jaren voor de kerk hadden betekend.

En terugkijkend zijn er de afgelopen jaren heel wat taken geweest waaraan wij een bijdrage hebben kunnen leveren. Dat heeft ook voor óns veel betekend.

Je hebt de mogelijkheden om mee te bouwen aan de gemeente en men geeft je het vertrouwen hieraan mee te werken.

Het heeft ons altijd met dankbaarheid vervuld zo betrokken te mogen zijn met onze gemeente.

Het is tweezijdig; wij zijn er nog altijd dankbaar voor en de kerk waardeert dit ook.



Nadat we zaterdagavond de donkere kerk mochten verlichten met een nieuwe Paaskaars, waaraan voor ieder een kaars, het Licht van Belofte, ontstoken werd, verlieten we de kerk.

Thuisgekomen in een donker huis, was het eerste wat ik deed..., met de meegekregen kaars, onze Paaskaars ontsteken.

*Een ontroerend gevoel van dankbaarheid vervult ons!!!*

*Rien en Riny Visser*



## Tebje Pajom

Ik -Tolleke- zit regelmatig in kerk 'De Brug'. En dat heeft hij in de Veertigdagentijd ook regelmatig gedaan. Niet alleen in de zondagse dienst. Er was nog meer te beleven. Tolleke neemt toch even de vrijheid om het woord 'beleven' te gebruiken. 'Beleven' zullen sommigen denken? In de kerk is weinig te beleven. Daar is wat voor te zeggen, maar .....

Je kunt de week voor Pasen -de stille week- helemaal afstemmen op The Passion op de tv of de prachtige muziek van de Matthäus Passion. Maar het kan natuurlijk ook wat dichterbij huis en wat persoonlijker. Tolleke was geraakt door de intieme viering op Witte Donderdag in kerk De Brug. Hij vond het niet meer nodig om naar The Passion op de tv te kijken. Iedereen was ook uitgenodigd om op Goede Vrijdag naar de kerk te komen. Tolleke gaf zeker gehoor aan die uitnodiging. Want bij de viering van het avondmaal op Witte Donderdag had hij al wat 'beleefd'. En de kerkgangers kregen op die vrijdag nog een extraatje omdat de cantorij haar medewerking verleende. Maar weet u wat Tolleke nou zo aardig vindt als de cantorij haar medewerking verleent? Je hoeft niet alleen te luisteren maar je mag als gemeente ook meezingen. En dat klinkt altijd zo mooi. Dat begon al met het lied *'Hij ging de weg zo eenzaam'*. Het lijden is zo goed aan te voelen in dit lied. Door de teksten en de liederen voel je hoe onze Heer geleden heeft. We groeien naar het moment om in stilte de kerk te verlaten.



Maar dan wordt onze aandacht gevraagd voor een heel ander lied. Nota bene een Russisch lied. Tolleke vraagt zich af of dit nu de juiste tijd is om dit lied te zingen. Rusland strooit op dit moment bommen over Marioepol. En wat een ellende veroorzaken de Russen in Oekraïne. Wat wordt daar geleden. Tolleke .... stop eens even met je snelle gedachten. Luister naar de toelichting naar het waarom van dit lied. De cantorij zingt Tebje Pajom, het komt uit het hart van de zangers. *O Heer schenk vrede overal ter wereld.* Niet alleen in Oekraïne, maar ook in Rusland. Konden we Goede Vrijdag niet beter eindigen dan met dit Russisch gebed?  
 Tot een zondag,  
 Tolleke Bijbelvast

## **Financiële update 1e kwartaal 2022**

### **VVB**

Door gemeenteleden is in het 1e kwartaal van 2022 € 15.773 VVB bijgedragen, dit bedrag is nagenoeg gelijk aan het 1e kwartaal van 2021 (€ 15.681). We zien echter dat een gedeelte van de gemeente nog geen bijdrage heeft overgemaakt, draagt u ook financieel een steentje bij aan het samen kerk zijn?

### **Collecte Oekraïne**

De noodhulpcollecte aan Oekraïne heeft in totaal € 1.967,65 opgeleverd, dit mooie bedrag is door de ZWO uitbetaald.

### **Digitaal ontvangen bijdragen**

#### ZWO:

Oeganda: € 115

Rwanda: € 146,11

Nepal: € 78,27

Overig: € 12,50

#### Diaconie:

Diaconie: € 349

Bidstond: € 350

Heilig Avondmaal: € 35

Stichting Gave: € 50

Veertigdagentijdcollecte: € 60

#### Kerk:

Kerk (incl. bidstond): € 1.002,50

Algemeen onderhoud: € 70

Exploitatie: € 45

Hartelijk dank voor al uw bijdragen!

**Overige bijzonderheden in de financiën:**

De pastorie is tot half maart verhuurd geweest, dit zorgde voor huur-opbrengsten. Momenteel wordt er klein onderhoud gepleegd aan de pastorie en hopelijk wordt de pastorie weer snel verhuurd. Door de gedeeltelijke afwezigheid van dominee Otto Grevink is de bijdrage die wij voor zijn inzet betalen tijdelijk verlaagd, dit geeft ruimte voor bijvoorbeeld het inzetten van extra gastpredikanten wat hierdoor noodzakelijk is. Verder zijn er geen bijzonderheden te vermelden en zijn de financiën in lijn met de opgestelde en goedgekeurde begroting.

Hartelijke groet,

Erwin Korver

Boekhouder

## **Vanuit de Diaconie/ZWO**

Op het collecterooster van deze maand vragen wij u aandacht voor onder andere Werken aan vrede in Nigeria, Kinderfonds Mamas en Pioniersplek Zin op school te Waalwijk.

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne.

In Zuid-Afrika gebeurt iets bijzonders. Ruim 2.200 sterke, indrukwekkende vrouwen staan op voor de kwetsbare kinderen van hun land. Zij kunnen niet aanzien hoe onschuldige kinderen de dupe worden van extreme armoede en komen in actie. Samen geven zij nu al meer dan 60.000 kinderen een toekomst.

De medewerkers van Pioniersplek 'Zin op school' te Waalwijk vragen of we willen bidden voor de toekomst van de pioniersplek. De plannen die gemaakt worden vanuit wat hen in de huidige activiteiten gegeven wordt. Dat men mag luisteren en horen wat kinderen en ouders bezig houdt en waar hun noden liggen. En dat men daarin met en vanuit het Evangelie iets in kan betekenen.

Jenny Verhagen

## ZONDAG 8 MEI MOEDERDAG







Op 17 mei 2022 wordt Hare Majesteit Koningin Máxima 51 jaar. Wij feliciteren haar van harte met haar verjaardag en wensen haar met haar gezin nog vele goede en gezonde jaren toe. Moge Gods nabijheid ook bij haar zijn om haar taak als koningin te kunnen vervullen.