



STRAKS BIJEEN

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,
in geloof dat de liefde ons leidt:
voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.

*In de dienst van zondag 6 september, met de voorganger
dhr. J Lankhaar, werd dit lied gezongen.
Hoe toepasselijk was het om naar dit lied te luisteren.....*

Straks bijeen

*Dr. Oane Reitsma, predikant van de
Protestantse Gemeente Enschede*

Coronalied (zie pag. 1)

'Straks bijeen' is een splinternieuw lied! Het is een vertaling van 'We will meet again' dat John Bell schreef in dit stadium van de coronatijd, waarin mensen ernaar uit kijken elkaar weer te zien en te omhelzen.

Estonia

De oorspronkelijke Noorse tekst is echter van de hand van Hans-Olav Moerk. In een toelichting vertelt hij het verhaal dat hem inspireerde voor dit lied. Bij de ramp met de veerboot Estonia in 1994, klommen twee mensen op de romp van het gekapseisde schip en ontmoetten elkaar daar. Daar maakten zij de afspraak dat, als zij het beiden zouden overleven, zij elkaar een half jaar later zouden ontmoeten in een café in Oslo. Daarna sprongen ze in het water en probeerden zwemmend zichzelf in veiligheid te brengen, terwijl er velen verdronken toen het schip uiteindelijk zonk. En zo geschiedde: een half jaar later ontmoetten zij elkaar, toen alle ellende, inclusief het verlies van geliefden, was gepasseerd.

Hetzelfde gevoel kreeg de schrijver van het lied aan het begin van de coronatijd: het zou een onheilspellende ramp worden, waarvan niemand op dat moment wist hoe die zich verder zou ontwikkelen. Regeringsleiders wezen op de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Vanuit dat gevoel schreef Moerk de tekst: hoe opgelucht zullen we wel niet zijn, als alles achter de rug is. Zoals die twee mensen in dat café in Oslo op een voorjaarsdag, een nieuwe morgen.

Profetie

Het lied is niet alleen tijdgebonden aan deze coronatijd (of aan het verhaal van de Estonia). Uit de woorden spreekt een bijna eschatologische hoop, zoals we die kennen van de profetische visioenen in de Bijbel. Over een wereld waar pijn en angst en verdeeldheid voorgoed verleden tijd zijn en waarin we voor altijd op een andere manier zullen leven. Een herademing na een tijd van lijden. Een nieuw leven na de dood.

Een openbaring. 'Want', zo zegt de tekstdichter, 'je waardeert pas wat je hebt als je het mist'. In dat besef steunen de mensen elkaar op hun levenspad, onderweg naar die nieuwe wereld.

Iona

John Bell, bekend als liedschrijver van de Iona-gemeenschap in Schotland, schreef een eenvoudige, enigszins melancholische melodie. Gert Landman bracht al meer van de Keltische spiritualiteit van Iona naar Nederland. De mooiste zinsnede in zijn vertaling van dit lied is: 'Wij omhelzen elkaar weer met vrede: een gebaar dat bijzonder zal zijn.' Hij zet dat omhelzen namelijk op één lijn met het delen van brood en wijn: samen-zijn krijgt hier een sacramentele betekenis. De liefdevolle gemeenschap van mensen voor het aangezicht van God.

Zo is dit lied niet alleen een lied van verlangen, maar ook een lied van dankbaarheid voor alle goeds dat er zal zijn.

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk

Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community

Nederlandse vertaling: Gert Landman

Muziek: Frank van Essen, Allard Gosens, Jan Willem van Delft, Sjoerd Visser

Google : Straks bijeen Anneke van Giersbergen (en u kunt het lied afluisteren)



OVERDENKING

KERK-ZIJN IN CRISISTIJD

'Wees niet bang'. Talloze keren staat het in de Bijbel. Sommigen zeggen: het staat er 365 keer, voor iedere dag één keer. Er was in Bijbelse tijden veel om bang voor te zijn. En nu heeft de angst óns in de greep. Er gebeurt wereldwijd iets waar we amper vat op hebben, waar we ons niet tegen kunnen verzekeren. Waar we niet voor kunnen vluchten. We staan met lege handen. Of toch niet?

Juist in deze tijd zijn onze kerkelijke traditie en de verhalen uit de Schrift ons tot steun. Wij hebben zo'n crisis nog niet eerder mee-gemaakt. Wat kan onze christelijke traditie ons leren? Wat te doen als de kerkruimtes gesloten zijn? Als vieringenroosters in de kerkbladen even geen nut hebben?

Geloof, hoop en liefde, daar leven wij van. Juist nu.

Vertrouw op God en was je handen.

Vertrouw op God en doe wat de overheid je aanraadt te doen en te laten. Niet bang zijn is niet hetzelfde als laconiek zijn.

Naïviteit is geen christelijke deugd.

Laten zien dat je gelooft.

Juist in deze tijd kunnen wij als kerken en gelovigen het verschil maken. Door in onze bladen, op onze websites en in onze (digita-
le) nieuwsbrieven ervan te getuigen:

- dat het in de Bijbel wemelt van angst, maar ook van vertrouwen op de Schepper,
- dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten, dat we elkaars hoeder zijn,
- dat het niet ieder voor zich is en God voor ons allen, maar dat we geloven in een God die ons draagt en ons allen verenigt,
- dat we van God zijn en blijven in alles wat ons overkomt.

Bemoedig elkaar, troost elkaar, wees elkaar nabij, vooral degenen die gebukt gaan onder een teveel aan zorgen en angst.



Zoek naar creatieve manieren om dicht bij elkaar te zijn zonder fysieke aanwezigheid. Dat kan heel goed via een kaartje, via de telefoon, via apps of online kanalen.

Zoek bijvoorbeeld naar digitale mogelijkheden om samen te vieren en te zingen. Wees creatief! Schakel hierbij de jeugd in, die is thuis in de digitale wereld.

Kerk-zijn in crisistijd is laten zien dat je gelooft. En het is samen bidden met de vader die zijn zieke zoon naar Jezus bracht: Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp (Marcus 9:24)

Petrus, nieuwsbrief. PKN

VANUIT JULIANALAAN 15

Over de diensten

Op 30 augustus mochten we weer het Heilig Avondmaal vieren. In de week voor Pasen en in juni kon dat door de coronaproblemen niet. Nu werd door de aangepaste opstelling van de stoelen en het zelf pakken van brood en wijn in een klein bekertje vanaf de dienwagen aan de regels voldaan.

Naar de diensten in september kwamen meer kerkgangers, waaronder gezinnen met kinderen voor de kindernevendienst. Daardoor werd ook gebruik gemaakt van de galerij. In de dienst op startzondag met ds. Knibbe tot nu toe het grootste aantal sinds de beperkte openstelling in juli: ongeveer 70 aanwezigen.

Op 11 oktober nemen we afscheid van Aline Bol. In de week daarna zal ze verhuizen naar Woudenberg. Dat is in de buurt van Zeist waar haar man Jaap eind augustus naar toe verhuisde en dicht bij de gezinnen van twee dochters in Amersfoort.

We willen een afscheidscadeau aanbieden aan Jaap en Aline als waardering voor hun werkzaamheden in onze gemeente vanaf 2008. We stellen het op prijs als u uw bijdrage voor het cadeau wilt overmaken naar de bankrekening van de kerk met vermelding: afscheidscadeau.

Gemeentevergadering op 9 september

Na een korte bespreking van de verslagen en de financiële stukken deed de kerkenraad een voorstel voor de invulling van de predikantsvacature. Omdat onze situatie al bijna twee jaar vergelijkbaar is met een gemeente met een vacature predikant willen we de ondersteuning vragen van een ambulante predikant. Dat kan vrij snel via de landelijke kerk en voor een termijn van maximaal twee jaar.

Binnen afzienbare tijd is hiervoor ds. Otto Grevink waarschijnlijk beschikbaar. Er werd informatie gegeven over het contact dat een afvaardiging van de kerkenraad met hem had en vragen van aanwezigen werden beantwoord. De aanwezige leden vonden het in grote meerderheid een goed voorstel.

Zieken

De gezondheid van onze oudste gemeenteleden is in enkele gevallen erg kwetsbaar.

-De gezondheid van zr. J. van der Made-Lankhaar, is zeer wisselend.

-De gezondheidstoestand van br. H.A. Metzke, is zéér zwak en zorgwekkend.

-Na de operatie ging het in eerste instantie goed met zr. W.F. Verhoef-Witte, Helaas heeft ze een terugslag gekregen en herstelt langzaam.

-Ondanks de vele beperkingen die de gezondheid van zr. Kitty Westerveld, met zich meebrengt, begint herstel van de operatie langzaam op gang te komen.

-Naomi van Oversteeg, heeft een lelijke val gemaakt met als gevolg meerdere breuken in haar voet. De operatie moet nog plaatsvinden en er is een zeer lange herstelperiode aangegeven. Gedenken we hen in onze gebeden.

Kerkenraad

Alleen als er voldoende ambtsdragers zijn kan een kerk voortbestaan. Dat er vacatures zijn is al langer het geval. Maar naarmate het aantal vacatures toeneemt, wordt het bestaan steeds meer bedreigd.

Diaken Kees van Eersel heeft gemeld dat hij het ambt niet langer kan combineren met zijn werk. Jenny Verhagen is in de derde periode van vier jaar en twijfelt of ze er op dit moment nog mee door kan gaan.

Kees Rijksen is bereid tot een tweede termijn. Robert Nederveen is nu drie jaar diaken.

Martha de Bont-Dank is de enige pastoraal ouderling. Brenda Kerkdijk is bereid tot twee jaar verlenging na twee termijnen van vier jaar als jeugdouderling. Matty Zoutewelle is de enige ouderling-kerkrentmeester, ook al jaren ambtsdrager en ouder dan 70 jaar. Uw voorzitter verlengt om de zelfde reden per jaar. De activiteiten voor scribaat doen Matty en ik samen.

Voor alle duidelijkheid: zeker vier personen blijven aan omdat er nog geen opvolger werd gevonden. Er zijn daarbij nu al de volgende vacatures: drie pastoraal ouderlingen, een ouderling-kerkrentmeester, een scriba en er komt ten minste één vacature diaken.

Verder is aanvulling bij een aantal activiteiten gewenst, zoals bv. een extra kerkrentmeester en medewerkers kindernevendienst.

In de afgelopen jaren was het zoeken naar invulling van de vacatures ontmoedigend. Zoals bv. je wilt overleggen over wat iemand in de kerk zou kunnen doen en men wil niet in gesprek gaan. Als we als kerk bestaansrecht willen houden moet dat dus niet zo. Sta open voor een gesprek als u benaderd wordt. Het wordt ons gemakkelijker gemaakt als u zich meldt voor een gesprek over wat u bij zou kunnen dragen en/of de kerkenraad wijst op leden waarvan u denkt dat zij het werk in onze kerk kunnen versterken. Ik zie graag de meldingen tegemoet.

Henk Hoogendoorn

AFSCHEID DS. JAAP BOL

Natuurlijk zou men graag de dankwoorden voor ds. Jaap Bol hebben uitgesproken op de afscheidsbijeenkomst zaterdag 15 augustus. Passender was het om dit op schrift te zetten zodat hij het op een geschikt moment zal kunnen lezen.

Dit is de brief die namens de werkgemeenschap Waalwijk is opgesteld.

Geachte broeder, beste collega Jaap,

Veertig jaar na je eerste bevestiging tot predikant neem je afscheid. Dat gebeurt in zekere zin niet vrijwillig, want jij rekende erop dat je nog een paar jaar langer de kerk zou dienen. Vanwege je gezondheidstoestand is echter nu al het moment aangebroken om het actieve dienstwerk in de gemeente neer te leggen. Als broeders en zusters binnen de werkgemeenschap zien we je node vertrekken na de twaalf jaar waarin je lid was van onze collegakring.

Nu, bij je afscheid, willen wij vanuit de werkgemeenschap onze hartelijke dank en waardering uitspreken voor jouw betrokkenheid en inzet in ons midden en voor de manier waarop je daaraan invulling hebt gegeven. Niet alleen was je een trouw lid van de werkgemeenschap, maar op de manier die jou kenmerkt (mild, deskundig en met de nodige humor) heb je ons als collega's ook geïnspireerd en uitgedaagd.

Jij bent met hart en ziel theoloog, je houdt van de kerk en de gemeente en bent een warm voorstander van samenwerking en oecumene. Niemand die ontmoetingen en vergaderingen bijwoonde waar jij aanwezig was, kon dit missen. Jij was nauw betrokken bij

de discussie en besluitvorming over de toetreding per 2009 van gereformeerde kerkenraden in de Midden-Langstraat tot de classis Heusden-Almkerk. Enkelen uit ons midden hebben goede herinneringen aan de bespreking van *Handbuch Kirche und Regionalentwicklung. Region - Kooperation - Mission*. Op z'n Bourgondisch, bij restaurant De Triangel in Raamsdonksveer, doordachten we wat ons vanuit de EKD werd aangedragen.

Binnen de werkgemeenschap was je de laatste jaren voorzitter. Tevens was je regelmatig deelnemer aan allerlei vormen van overleg met bijvoorbeeld Thebe Thuiszorg en Stichting Schakelring. De zorg die deze instanties leveren aan de behoeftige naaste ging jou ter harte.

Graag willen wij je ook bedanken voor je betrokkenheid bij de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden in Aalburg. Je maakte daar belangstellende gemeenteleden uit de regio wegwijs in de complexe materie van de theologie rond 'Kerk en Israël'. Al in 2011 verzorgde jij daarover samen met collega Boudewijn de Graaf in de werkgemeenschap een inleiding. Een onderwerp als dit had jouw intense belangstelling.

Behalve alle genoemde zaken, was er uiteraard het predikantschap, met als steeds weerkerend hoogtepunt de wekelijkse erediensdienst. Daar klopte het hart van al jouw bezigzijn. De gemeenten die je gediend hebt, en Sprang-Capelle in het bijzonder, mogen op al het werk dat je deed met dankbaarheid terugzien.

In en met de kerk danken wij God voor jou en jouw dienst als dienaar van de Heer Jezus Christus. Wij bidden dat Hij zegent al wat jij hebt gesproken over Jezus Christus.

Beste Jaap, het is niet gemakkelijk om afscheid te nemen. Toch hopen en bidden wij als collega's dat het beëindigen van het werk jou de noodzakelijke ruimte zal geven; ruimte waarin de Stem van de levende Heer zal klinken en je je mag laven aan de bron van Zijn eeuwige liefde.

Wij wensen je samen met Aline, jullie kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe van dag tot dag, op bergen en in dalen, levend naar de toekomst van onze Here Jezus Christus.

Met een hartelijke, broederlijke en zusterlijke groet,
namens de werkgemeenschap Waalwijk

Henk van Kapel en Jan Boom

DE JARIGE 75+ IN OKTOBER

| | |
|---------|--------------------------------|
| 5 okt. | Dhr. A. van Wijlen, |
| 6 okt. | Dhr. T.A. Brouwers, |
| 6 okt. | Mevr. A.A. Louwerse, |
| 7 okt. | Mevr. A. v.d. Galiën-Mouthaan, |
| 12 okt. | Dhr. J. Boezer, |
| 14 okt. | Mevr. A. van Zutphen-Smits, |
| 14 okt. | Dhr. D.J. Kraal |
| 21 okt. | Dhr. M.C. Visser, |
| 24 okt. | Dhr. T. Veenstra, |



Namens de gemeente:
 van Harte Gefeliciteerd
 en een gezellige dag gewenst!!!!
 Dat u Gods nabijheid mag ervaren in
 dit nieuwe levensjaar.

De bloemen zijn als groet van de gemeente gebracht bij:
 fam. Mandemakers-de Koning, mevr. Roelofs-Kleer,
 mevr. Ophorst-van Oversteeg, fam. Boersma, Kitty Westerveld,
 mevr. Van Zutphen-Smits

MUTATIES SEPTEMBER

Verhuisd:

Mw. C.H.A.J. van Oversteeg (Chantal)

Van: Kaatsheuvel

Naar: Sprang-Capelle

Kort Verslag kerkenraadsvergadering van 14 september

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Mattheus 20 vers 1-16. Hij gaat voor in gebed.

De problemen met de geluidsinstallatie bij Elzenhoven zijn opgelost.

Laudate Dominum heeft geoefend in de kerk met 5 of 6 personen. Geen problemen.

Voldoende ruimte voor de evt. aerosolen om te neutraliseren. De cantorij wil 5 oktober weer een opstart maken.

De ringleiding binnen de kerk werkt voldoende. Het gehoorapparaat moet worden ingesteld.

Terugblik gemeenteavond.

Op woensdag 9 september is een gemeenteavond gehouden. met 35 leden waren aanwezig en 16 leden hebben zich afgemeld.

De avond is coronaproef verlopen. De gemeenteleden zijn op de hoogte gesteld van de komende ontwikkelingen na het emeritaat van dominee Jaap Bol.

De kerkenraad verleent onder dankzegging decharge aan de penningmeesters en bestuur van de diverse geledingen.

Op de vraag van de voorzitter voor opvolging van taken binnen de kerkenraad is geen reactie ontvangen.

Er zullen geen kerstvieringen van de scholen plaatsvinden in de kerk.

De leden aanwezig bij de gemeenteavond en de kerkenraad gaan akkoord met het aanvragen bij PKN Nederland van een ambulant predikant, bij voorkeur dominee Otto Grevink.

Evaluatie avondmaal (30 aug.) en startzondag (13 sept.)

Het avondmaal is goed verlopen op de eerder vastgestelde wijze. Een stijlvolle dienst waarin de beleving goed tot zijn recht kwam. De kerkenraad doet de suggestie om het gebruik van kleine bebertjes met wijn door te zetten.

De start van het nieuwe seizoen is door een 16-tal personen begonnen met een fietstocht naar de Drunense duinen.

Toekomst van de kerk. Het aantal bezoekende gemeenteleden neemt verder toe. Om iedereen een plaats te bieden zal er worden gekeken naar verdere aanpassingen. Bv. het versmallen van het middenpad.

Afscheid Aline Bol op zondag 11 oktober.

Voorganger dominee Van Kapel uit Waspik. In overleg met de predikant zullen Brenda Kerkdijk namens de jeugdraad en Linda Wijnstroom namens de peuterdienst een cadeau aanbieden.

De vespers van de Raad van Kerken rond kerst zullen ook dit jaar doorgaan.

Censura Morum: De leden van de kerkenraad kunnen van harte samenwerken in de opbouw van de gemeente van Christus.

De voorzitter sluit de vergadering met het lezen van psalm 145 vers 1 uit het liedboek.

Matty Zoutewelle, notulen.

BEZOEK

Het winterseizoen is weer aangebroken en het kerkelijk werk start ook langzaam op, al gaat het natuurlijk door de coronamaatregelen anders dan in andere jaren. Meer afstand, zeker minder bijeenkomsten in grotere groepen. Mensen staan hier op verschillende manieren in. De een is wat makkelijker dan een ander in het omgang met deze regels. Als kerk worstelen we daar ook mee; wat is verstandig en wat niet. Daarom is duidelijkheid heel belangrijk naar elkaar toe. Hoe ga ik hiermee om en wat vind ik prettig hoe anderen ermee omgaan?

Een voorbeeld: u wordt gebeld door een contactpersoon of ouderling die op bezoek wil komen. U ziet dat nog niet zitten, wees daarin eerlijk en voelt u niet bezwaard. Het is voor beide partijen beter dat ze weten waar ze aan toe zijn. Aan de andere kant mag u ook gerust om een bezoekje vragen. Het is voor de contactpersonen ook fijn om te weten waar ze welkom zijn.

In het begin van de coronatijd had ik de gewoonte om een vast groepje mensen te bellen en ik hoorde van anderen dat zij dat ook deden. Contact houden is erg belangrijk, maar contact is geen eenrichtingsverkeer of beter gezegd moet dat niet zijn. De kerk dat zijn **wij** en niet zij die de kerkenraad vormen, of zij die bezoekjes afleggen of ... vul het zelf maar in. Ik hoor soms weleens zeggen, "Ik hoor nooit iets van de kerk en ik zie

niemand", maar dat kan ook gebeuren omdat we niets van u horen of zien. Bent u ziek, is er wat aan de hand in uw persoonlijk leven, geef het door aan de ouderling, contactpersoon of scriba. Aan de scriba kunt u ook altijd uw gebedsintenties of voorbede doorgeven.



Dus schroom niet, durf te vragen als u behoefte aan een bezoekje heeft, maar durf het ook te zeggen als u dat niet heeft.

Verder zou ik willen voorstellen om onderling ook eens te kijken hoe je contact kan blijven houden zonder dat je elkaar veel ziet. Als jongeren kan je elkaar eens een appje sturen, als oudere kan dat natuurlijk ook maar pak daarnaast ook eens de telefoon; die heeft iedereen wel binnen handbereik. Hoe oud je ook bent, bel elkaar eens op! Deze tijd kan weleens cruciaal zijn voor vele kleine gemeenschappen waar wij ook onder vallen. Daarom is het belangrijk dat wij als gemeente elkaar vasthouden en ondersteunen zeker in deze moeilijke tijden. We weten niet hoe lang dit nog gaat duren en zaken en richtlijnen kunnen plotseling ook weer veranderen en kunnen al het bovenstaande weer te niet doen. Ik wil besluiten met de tekst van dit oude lied dat mag ons troosten en sterken.

*Ruwe stormen mogen woeden.
Alles om mij heen zij nacht.
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de
wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden.
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht,
hoe zwart, hoe dicht,
voert hij mij in 't eeuwig licht.*



Dieter Verbeek

voor de kleintjes

Ben maar niet bang: ik ben bij je!

Als iets heel licht is dan blijft het drijven op het water, maar als iets maar een beetje zwaarder is dan zinkt het naar de bodem. In de bijbel staat een heel bijzonder verhaal. Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze in de boot moeten stappen om naar de overkant te varen. Jezus wil graag even alleen zijn om in stilte te kunnen bidden. De zeilen worden gehesen en de boot gaat aardig vooruit. Maar plotseling begint het te stormen. De lucht wordt inktzwart. Het begint te stortregenen en de wind giert rond de boot. O, wat zijn ze bang dat de boot zal zinken, want er komt steeds meer water in de boot. En dan zien ze het ineens: daar, op een afstandje, komt Jezus naar hen toegelopen! Zien ze dat nu goed? Jezus die over het water loopt?! Ze denken een spook te zien, maar Jezus stelt hen gerust: "Ben maar niet bang. Ik ben het." Toen Petrus dit zag en hoorde zei hij: "Jezus, als U het echt bent, laat mij dan over het water naar u toelopen." En Jezus zei: "Kom." Petrus stapte over de rand van de boot en liep voetje voor voetje over het water naar Jezus. Maar toen hij niet meer naar Jezus keek, maar naar de grote golven om zich heen en luisterde naar de stormachtige wind, werd hij bang en begon te zinken. "Heer, red me!" riep hij. Jezus stak zijn hand uit naar Petrus, pakte hem vast en redde Petrus en zei: "Petrus, Petrus, je kent me al zo lang, waarom heb je getwijfeld? Geloof je nu nog niet?" Pas later begreep Petrus het: je kunt op Jezus vertrouwen! Als het soms moeilijk en zwaar lijkt, zo zwaar dat je denkt, *dat kan ik niet, als ik dat alleen moet doen*, weet dan dat je het niet alleen hoeft te doen: Jezus steekt ook zijn hand naar jou uit.

(Vrij naar: 'Jezus kan niet voetballen' van Rob Mutsaerts.)



voor de jongeren

Wat er ook gebeurt

In bijbelse tijden was het leven zeker zo onzeker als nu.

Het afgelopen schooljaar verliep totaal anders dan verwacht. Als iemand vorig jaar in september tegen je had gezegd dat je meer dan vier maanden niet gewoon naar school had gekund, had je hem voor gek verklaard. En tóch is het gebeurd. We hebben allemaal onze verwachtingen moeten bijstellen. En ook nu is de toekomst onzeker. Dat is geen fijn gevoel. Het lastige is dat we gewend zijn dingen te bepalen en te plannen. Ons leven leek tot nu toe in veel opzichten maakbaar. Maar juist dát is in deze periode heel lastig. We moeten voorlopig leven met onzekerheid. Het risico is dat we niet meer durven hopen op een goede toekomst. In de tijd dat de Bijbel werd geschreven, was het leven van de mensen ook erg onzeker. Er hoefde maar iets te gebeuren, bijvoorbeeld doordat je ziek werd of doordat er een oogst mislukte, en je leven liep totaal anders dan je had verwacht. De Bijbel staat vol met dat soort verhalen. Het geloof gaf mensen vertrouwen en hoop voor de toekomst.

In het bijbelboek Jeremia wordt iemand die gelooft dan ook vergeleken met een boom aan stromend water. De wortels van zo'n boom groeien tot in de rivier. En daardoor heeft de boom geen last van droogte, en geeft hij ieder jaar vruchten. Met andere woorden: het geloof in God geeft je vertrouwen in een goede toekomst, wat er ook gebeurt.

Mirjam Buitenwerf

Gebed

God, ook dit schooljaar moeten we leven met onzekerheid, hoe vervelend dat ook is.

We hopen natuurlijk dat alles weer normaal gaat en ons leven niet meer op zijn kop gezet wordt.

Maar garanties zijn er niet.

Help ons daarom sterk te zijn.

Laat ons ervaren dat u ons ziet en hoort en helpt.

Geef ons de kracht om zo nodig onze plannen om te gooien en te blijven geloven in de toekomst.

Startevent Friends

Op zaterdag 19 september stond bij de regionale jeugdclub Friends een startevent op het programma. Spannend zo in coronatijd, hoe gaan ze dat doen? Friends is een regionale jeugdclub ontstaan vanuit de PGML-Jeugdleden. Ze starten nu het 3^e seizoen en de jeugdclub heeft op de Friendsavonden gemiddeld 30 jongeren. Ze hebben 1x per maand Friends in Doeveren, de voormalige De Crocus. Dit seizoen gaan ze ook starten met een 16+ avond.

Vanuit onze kerk zijn Carmen de Bont en Nienke Kerkdijk als leiding betrokken en helpen mee bij de organisatie van het startevent. Bij ons thuis weer een leuke drukte. Nienke bereidt het Corona Quarantaine Spel voor waar veel spulles voor nodig zijn, mijn halve huishouden zit weer in kratjes en tassen! Gelukkig heb ik redelijk wat ervaring op dit vlak en kan Nienke helpen met de organisatie. Leuk om een keer op de achtergrond mee te helpen en te zien dat je dochter het stokje overneemt.

Om 17.00u ging het Friendsstartevent van start. Er waren ongeveer 40 jongeren aangemeld, maar er kwamen er 50 opdagen.... Verrassing! Dat was natuurlijk een geweldig resultaat alleen wel even een tandje hoger schakelen voor de leiding.

Het event startte met een welkom en kennismaking. Het was een prachtig zonnige dag. Na de kennismaking zijn ze dan ook naar een veld buiten gegaan en hebben in groepjes op kleden mondkapjes versierd die later nodig waren in het spel.

Na deze activiteit kwam er friet met een snack en hebben ze met elkaar gegeten.

Nadat iedereen uitgegeten was zijn ze begonnen met het grote Corona Quarantaine Spel waarbij de teams vaccins bij elkaar moesten stelen die verstoep waren in het veld. Ze konden elkaar 'symptomen geven' waardoor ze in quarantaine moesten en er alleen weer uit konden komen als ze een spel gewonnen hadden.

Uiteindelijk een chaos met 50 jongeren maar wel een goede bezigheidstherapie en lekker actief in de buitenlucht.

Na het spel werd het al snel donker en zijn ze naar binnengegaan voor het wat serieuze gedeelte. Na een filmpje van EO Beam te hebben gekeken, hebben ze in groepjes gesproken over de coronatijd en wat het met ze gedaan heeft. Missen ze de kerk bijvoorbeeld? Missen ze het spontane met vrienden en familie? De avond is afgesloten met een gezamenlijke quiz.

Al met al een heel gezellig en goed startevent, een mooi begin voor een Friends-seizoen.

Heb je ook zin om aan te sluiten? De eerstvolgende Friendsavond is op 17 oktober.

De data zijn: 17 oktober / 21 november / 19 december / 16 januari / 13 februari / 20 maart / 17 april / 22 mei / 19 juni. De avonden starten allemaal om 20.00u in Doeveren. Als je meer info wilt kun je het altijd even aan Carmen of Nienke vragen.

Vanaf dit jaar gaat er ook een 16+ groep starten. De spin-off hiervoor is op 10 oktober om 20.00u in Doeveren. Ga eens een kijkje nemen als je zin hebt.

We hopen allemaal op een mooi seizoen met veel jongeren.

Het begin is alvast gemaakt met dit mooie startevent.

Brenda Kerkdijk

0416

FRIENDS

Save the Dates:

| | |
|---------------------------|-------------|
| 19 September | 13 Februari |
| 17 Oktober | 20 Maart |
| 21 November | 17 April |
| 19 December | 22 Mei |
| 16 Januari | 19 Juni |
| SPIN-Off 10 Oktober (16+) | |

De regionale club!

Komend seizoen gaan we alweer van start met "season 3" van FRIENDS. Ga jij naar de middelbare school en vind jij het leuk om samen te komen met andere jongeren voor leuke activiteiten en gesprekken over het geloof?

Dan is FRIENDS iets voor jou!

Dit jaar zal er een "spin-off" van de bekende FRIENDS avonden zijn. Tijdens deze avond ben je welkom als je 16 jaar of ouder bent en je van chillen houdt

Wil je op de hoogte blijven? Scan de Code: 

M0416Friends@gmail.com  Friends0416  Friends0416

JEUGDKERK SEIZOEN 2020-2021

Hoi jeugd,

Zoals we jullie via de mail al hebben laten weten gaan we op **4 oktober** starten met een 'outdoor Jeugdkerk' in de duinen. We verzamelen om **9.30u** bij de kerk en vertrekken dan met de auto naar de Kaatsheuvelse ijsbaan. Na een welkom en intro gaan we een actief spel doen. Na het spel eten we nog een broodje en brengen we jullie weer bij de kerk of thuis.

Op 15 november en 16 december is er ook Jeugdkerk gepland. We vinden het belangrijk om toch gewoon te plannen ook al is het een beetje onzeker wat er gebeurt met de coronaontwikkelingen. Als zaken veranderen dan communiceren we dat.

De jeugddienst houden jullie nog van ons tegoed rondom het thema kleur. We hopen dit volgend jaar echt een keer live te kunnen realiseren. Hoop doet leven! Komen jullie allemaal weer op **4 oktober**? Vergeet niet om je aan te melden!

Groetjes van de Jeugdkerkleiding,
Armando, Lotte, Erwin, Elseline en Brenda

GELOOF IN DE POPMUZIEK

Op 6 oktober komt ds. Jan Andries de Boer, voormalig predikant van de Ambrosiuskerk in Waalwijk, vertellen over geloof in de popmuziek. Of, beter gezegd, hij komt met een koffer vol cd's van artiesten die ook over of vanuit het geloof gezongen hebben, om daar voorbeelden van te laten horen. Daarbij laat hij de zgn. 'reli-pop' buiten beschouwing, omdat die bedoeld is om het geloof ermee te communiceren. Het is veel interessanter wat er soms aan geloof meekomt als artiesten gewoon de liedjes zingen, die zij willen zingen. En dat is bepaald veel. In zijn jeugd wilde De Boer disc-jockey worden. Muziek is altijd zijn grote passie gebleven. Hij staat nu bekend als de Rockdominee en doet sinds 2006 in het hele land 'rockdiensten': kerkdiensten met in plaats van psalmen en gezangen nummers van een rockband. Sinds tien jaar werkt hij samen met twee bands, een U2- en een Bløf-coverband. Met hen trekt hij het hele land door. Hij schreef *'Van Elvis-viering tot U2- dienst – Het gebruik van popmuziek in de kerk'*.
Wanneer: **dinsdag 6 oktober**, 19.30 - 21.30 uur
Waar: Ontmoetingscentrum De Haven – Leefdaelhof 11 – Waalwijk
Contactpersoon: Geert Hulsbos,
[e-mail g.p.a.hulsbos@ziggo.nl](mailto:g.p.a.hulsbos@ziggo.nl) tel. 0416 – 332 326

Vanwege Corona wel aanmelden bij de contactpersoon s.v.p.

STARTZONDAG 2020

Wat doe je met een startzondag in coronatijd? We mogen in ieder geval weer op gepaste afstand naar de kerk en een stukkie fiet-sen is ook leuk toch?

Op de startzondag op 13 september was dominee Knibbe onze voorganger. Zoals Martha in het welkom aangaf: geen 'oude predikant' maar een 'oud-predikant'. Altijd weer fijn om ds. David Knibbe op de preekstoel te zien staan, een vertrouwd gezicht. We moesten met het toewijzen van de plaatsen ook weer uitwij-ken naar boven omdat het beneden niet meer paste. We waren heel blij dat er weer 6 kinderen waren bij de kindernevendienst. Het was een beetje gewoon.

Dominee Knibbe heeft het seizoen mooi gestart met een verkon-diging waar muziek in zat. De rode draad is dat we moeite hebben om tevreden te zijn. Het is eigenlijk nooit goed!

We moeten zelf het goede zoeken, de muziek willen horen, de Bijbel willen begrijpen.



Het thema van de landelijke startzondag is 'het goede leven'. Wanneer is het leven goed?

Nederland is een van de meest welvaren-de landen in de wereld, maar onze wel-vaart garandeert geen goed leven.

's Middags om 14.00u zijn we met een groep van 15 mensen uit onze kerk gaan fietsen. Rien had een route voor ons bedacht met een aantal opdrachten. Het verbaast mij telkens weer dat ik er-gens langs fiets wat ik nog nooit eerder gezien heb. Ik woon hier toch al bijna 25 jaar en heb alle fietspaden al een keer gehad maar waarschijnlijk te hard overall langs gefietst.

Na ongeveer een uurtje fietsen kwamen we aan bij 'het bos van John' waar Rien op ons stond te wachten met een verfrissend sapje en wat lekkers.

Ik had voor kleine groepjes wat stellingen bedacht die te maken hadden met het thema. Eén van de stellingen was: 'Welvaart zorgt voor een goed leven'. Nienke, Dirk en ik hebben gesproken over deze stelling. We zagen wel verschil tussen de mening van de jeugd en van de al wat ouderen. Geld is natuurlijk wel makke-

lijk om dingen te doen die je graag wilt, maar het kan ook erg in de weg gaan zitten. Het kan wel samen gaan maar welvaart is zeker geen garantie voor een goed leven.

We hebben ook met elkaar gesproken over de stelling 'God maakt het leven goed'. Dit werd ook door mensen verschillend gezien. We hebben een leuke, inspirerende en sportieve middag gehad. Het was heel goed om weer samen te zijn als kerk en het stuk verbinding met elkaar te voelen. Na het gezamenlijk deel is iedereen weer naar huis gefietst. Paula wilde ook snel naar huis om als goede gereformeerde nog soep te kunnen koken. Ik ben toch bang dat het de frietpan geworden is, vonden de kinderen geen probleem!

We weten niet hoe lang de corona ons leven nog dirigeert maar laten we hoop houden en blij zijn met de dingen die we wel kunnen doen. We hebben in ieder geval een goede start gemaakt onder de huidige omstandigheden. Geloof, hoop en liefde; dat zijn in mijn visie de ingrediënten voor een goed leven. Je moet niet wachten op anderen maar er zelf iets van maken.

Brenda Kerkdijk



KOFFIE DRINKEN WORDT ALS EEN GEMIS BESCHOUWD, NIET ZOZEER HET AVONDMAAL VIERN.

Aan een paar op gepaste afstand toevallig bij elkaar staande gemeenteleden werd gevraagd wat ze missen nu de kerkdiensten niet gehouden worden zoals we dat altijd gewend waren. Als eerste werd genoemd het gemis van het samen zingen. En verder: de gemeenschap met elkaar, het gezellig koffiedrinken na de dienst en de spontane ontspannen ontmoetingen. Opmerkelijk was dat het avondmaal niet werd genoemd. Toen iemand dat opmerkte, was het antwoord: "Nogal logisch. Daar denk je niet aan. We vieren het maar vijf keer in een jaar. Dat mis je nu niet direct."

Hier ging voor mij een lampje branden. Is het niet alleen opmerkelijk, maar misschien ook een veeg teken, als dit niet als een gemis wordt ervaren? Koffiedrinken en een gemeenschappelijke babbel worden direct als gemis gevoeld, het ontbreken van het avondmaal niet. Legt de coronatijd misschien een zwakke plek bloot binnen (een bepaald deel van) het protestantisme, zonder dat we ons ervan bewust zijn dat dit een zwakke plek is? Zouden we dankzij de huidige crisis daaruit een les kunnen trekken?

presentie en gemeenschap

Ik noemde het een veeg teken. Ik bedoel daarmee niet in de eerste plaats het gering aantal keren per jaar dat die maaltijd wordt gevierd. Dat hangt namelijk samen met hoe het avondmaal wordt geduid en hoe dat wordt beleefd. Daarover een paar opmerkingen.

Dat het avondmaal niet gemist wordt, heeft volgens mij te maken met het feit dat te weinig wordt beseft dat de levende Heer zelf als de Gastheer ons aan de maaltijd wil ontmoeten.

Het is dan ook niet onze maaltijd, maar de Maaltijd van de Heer. Hij is present en actief en nodigt ons uit om aan zijn tafel ook present en actief te zijn:



“Doe dit, om Mij te gedenken.”

In deze Maaltijd wordt de gemeenschap van Christus met zijn gemeente zichtbaar en voelbaar. Het raakt ons geestelijke én lijfelijke bestaan. De Maaltijd is niet een terugdenken aan een gebeurtenis die zo'n tweeduizend jaar geleden heeft plaatsgevonden. De Heer die toen gekruisigd is, is de opgestane Heer die vandaag in ons midden is en ons leven in zijn vernieuwend licht plaatst. Dat vieren we aan zijn Maaltijd.

Wanneer het brood wordt gegeten en de wijn wordt gedronken, hebben de gelovigen gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus en hebben ze deel aan het leven van de gekruisigde en opgestane Heer. Die twee, de aanwezigheid van Christus en de gemeenschap met Hem aan de maaltijd, is een geheim dat de Heilige Geest bewerkt.

leerproces

Als dit besef meer zou leven, zou in tijden van corona het gemis van de Maaltijd van de Heer veel meer gevoeld worden als pijnlijk gemis. Wie weet, brengt de coronacrisis op dit gebied een leerproces op gang.

Sommigen zien een oplossing in onlinevieringen waarbij degenen die thuis zitten met elkaar brood en wijn delen. Dat werd eerder ook al wel gedaan bij mensen die aan huis gebonden zijn door leeftijd, ziekte of een handicap. Toch is dat voor mijn besef iets anders, al was het alleen maar omdat er dan meestal een ambtsdrager bij aanwezig is.

Ik zou het leerproces niet willen inzetten bij het zoeken naar een alternatieve vorm maar bij de vraag wat de Maaltijd van de Heer wezenlijk is en wat dat voor ons betekent. Misschien moeten we eerst leren het gemis van die Maaltijd als pijnlijk te ervaren. Dat zou een positieve uitwerking van de huidige crisis zijn. Wie weet, wordt dan het verlangen geboren de Maaltijd regelmatig en vaak te vieren.

Ds. Jan Groenleer

Gedachtenexperiment

Ik -Tolleke- zit regelmatig in de kerk 'De Brug'. Maar dat 'zitten in de kerk' kan voorlopig achterwege blijven. Het blijft vooralsnog bij zitten achter de laptop of in een makkelijke stoel. Dat hangt een beetje van het ontbijt af. En van de temperatuur buiten. Wat was het een warm zomertje. Hittegolf na hittegolf; het kon niet op. Het was wel grappig dat tijdens zo'n hittegolf een gastpredikant over Noach en zijn ark preekte. Over veel water. Volgens Tolleke kan dat geen toeval zijn. Het was tenslotte een creatieve predikant. Hij had de coronadiensten op You Tube bedacht vanuit Tilburg.

En nu een simpele kerkdienst in Sprang-Capelle zonder zang en zonder beeld. Natuurlijk wel liederen via het internet. Maar even terug naar Noach.

Hoe moeten we denken over het zondvloedverhaal? Hoe moeilijk maakt een mens het zich als je denkt dat alle dieren twee aan twee die ark binnen mar-



cheerden? En dan de vragen van al die lastige mensen en kinderen over hoe het dan zit met vissen. Wij kennen nu een mestprobleem maar hoe zat dat in die ark?

Probeer het verhaal van Noach te zien als een gedachtenexperiment. Klinkt oneerbiedig. Maar Tolleke gaat het proberen. Adam en Eva en de schepping waren goed, zelfs zeer goed. Maar toen ging het mis. En God dacht, zou ik opnieuw kunnen beginnen met de mensen. Noach en familie zijn rechtschapen; daarmee maak ik een nieuwe start. Maar na de zondvloed ging het met Sem, Cham en Jafeth weer de verkeerde kant op. Dus opnieuw beginnen heeft geen zin. Het teken daarvan is de regenboog, geen experimenten meer. Tolleke zit wel even te trillen op zijn keukenstoel. Uit de luidspreker kom het goede bericht, denk niet te slecht over jezelf. God gelooft in mensen, nu wij nog.

Tot een zondag,

Tolleke Bijbelvast

"GEDENKT UW VOORGANGERS" (29)

Ds. J.J.C. Westera (1943-1946)

Over ds. Westera is maar weinig bekend. Uit het jaarboekje komen wat feiten te voorschijn die ik u dan ook niet wil onthouden; hulpprediker te Nijmegen (1939), hulpprediker te Hengelo (1943), predikant te Vrijhoeve, 's-Grevelduin-Capelle (1943-1946), Velp (1946-1954), overgegaan naar de Reformed Church of Australia, overleden 1982.

Ds. Westera kwam hier in 1943 midden in de oorlog na het plots overlijden van ds. Dijk en bleef hier tot 1946. Uit deze periode is weinig bekend dan wat schaarse vermeldingen van preekbeurten en het verslag van het jaarfeest van de Meisjes en Jongelingenvereniging. *'De knapenvereniging verleende ook medewerking om den avond tot een groot succes te maken. Ds. Westera heette de aanwezigen van harte welkom en betreurde het dat er niet meer ouders meegekomen waren. Het Thema: 'Het christendom en haren hedendaagsche moraal' werd ingeleid door een lid der Jongelingen vereniging en dat was blijkbaar zo duidelijk dat na afloop niemand meer iets te vragen had.*

In de pauze was er thee en een lekkernij en werd de rest van de avond gevuld met vrolijke voordrachten en ander vermaak. Het hoogtepunt van de avond was dat mevrouw Westera samen met een der meisjes onder begeleiding van orgelspel het lied 'Jeruzalem' en een pelgrimslied ten gehore bracht. De avond werd afgesloten met een kort dankwoord en gebed. Het was een gezellige avond geweest, de thuisblijvers hadden wederom ongelijk.'

In 1944 komt er een nieuwe scheuring in de gereformeerde kerk en enkele leden gaan dan ook met de 'vrijmaking' mee. Verder is er natuurlijk het oorlogsgeweld dat in de laatste dagen van 1944 Sprang-Capelle treft, met name de 'Slag om het Capelse Veer'. Ds. Westera wordt beroepen te Velp en hij neemt dit aan. Op 30 oktober 1946 preekt hij ter afscheid uit de tekst van Psalm 125: 2 en dankbaar wordt hij door de scheidende gemeente toegezongen. Na Velp emigreert hij naar Australië om predikant te worden in de Reformed Church van Brisbane. Hier zal hij de rest van zijn leven blijven tot zijn dood in 1982. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er zo weinig gegevens over deze predikant te vinden zijn. In 1971 ligt er bij reverend Westera een uitnodiging in de bus om te spreken over emigratie door deputaten voor emigratie.

Als hij toch in Nederland is vraagt hij ook gelegenheid de Gereformeerde Synode toe te spreken want in zijn vaderland is de theologische ligging wel wat veranderd en dat verontrust de predikant. De synodeleden gaan eens zitten in afwachting van een gemoedelijk praatje over zijn ervaringen in Australië.

Maar ds. Westera tapt uit een ander vaatje. Hij spreekt de synode ernstig toe en houdt een klemmend pleidooi voor handhaving van de aan de vroede vaders overgeleverde leer die naar de godzaligheid leidt.



Net als in Nederland staat in Australië de traditionele kerk onder druk en trekt de wereld met haar hedendaagse verleidingen.

Welke kant gaan deze ontwikkelingen op? De Bijbel wordt losgelaten als Woord van God, discussieer niet over de Bijbel maar leef eruit. Jongeren verlaten de kerk omdat de ouderen het ook laten versloffen.

Hij pleit voor meer huisbezoek en het handhaven van de oude vormen. We praten over God maar niet meer met God. Hij roept de synodeleden op te gaan in hun binnenkamer en op de knieën te gaan en te bidden en te smeken voor de kerken in Nederland maar ook in Australië. Hij wilde zijn betoog verder houden maar de voorzitter hamerde dit resoluut af, dit omwille van de tijd. Het Reformatorisch Dagblad dacht hier het zijne of hare van. Er was hier opzet in het spel. Dit was niet omwille van de tijd, nee de inhoud van dit zeer behartigenswaardig betoog stond de voorzitter niet erg aan. Een zeer domme zet van de overigens goed presiderende dr. Kruyswijk jr. zo besluiten zij hun verslag hierover. Het moge ds. Westera misschien tot troost hebben gestrekt dat ook in deze dagen deze punten nog actueel zijn. Er is niets nieuws onder de zon. Elke tijd heeft zijn eigen vragen en hoe moeten we daar als kerken op inspelen. Ds. Westera ging weer terug naar Brisbane waar hij in 1982 op 71-jarige leeftijd stierf.

- wordt vervolgd -

Dieter Verbeek

Vanuit de Diaconie/ZWO-groep

Zondag 4 oktober is het Israëlzondag. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Daarom vragen wij uw aandacht voor de 'Tent of Nations' in Bethlehem. Dit is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: 'wij weigeren vijanden te zijn'.

11 oktober: collecte voor het Lilliane Fonds. De missie van het Lilliane Fonds is: bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap, die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toeganlijker.

18 oktober: Rwanda. De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijke getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

25 oktober: collecte voor onze eigen ZWO. Wij geloven in delen, in gebed, in solidariteit en in gaven. U steunt daarmee onder meer het werk van zending en (wereld)diaconaat.

Via Kerk in Actie ontvingen wij het volgende bericht. De reacties en steun die we ontvingen vanuit diaconieën vanwege de ramp in Beiroet zijn hartverwarmend. Namens onze partners in Libanon: hartelijk dank voor uw aandacht en betrokkenheid! Onze partners voelen zich erg gesteund en zijn dankbaar voor uw steun en gebed.

VORMING EN TOERUSTING

Vorming & Toerusting van de Protestantse Gemeenten Midden Langstraat (PGML) biedt u komend najaar weer een gevarieerd programma aan. De wereld is inmiddels veranderd: de bedreigende ziekte Covid19 maakt maatregelen noodzakelijk.

U DIENT ZICH DAAROM UITERLIJK 14 DAGEN VOORAFGAAND VAN EEN ACTIVITEIT AAN TE MELDEN.

per e-mail: vormingtoerustingpgml@pgwaalwijk.nl

of bel: 06 – 5287 5856 of 06 – 4035 2773.

OOK DEZE ACTIVITEITEN VINDEN PLAATS CONFORM DE RICHTLIJNEN DIE DAN GELDEN M.B.T. COVID-19.

Wij wensen u een goed en inspirerend nieuw seizoen en hopen u regelmatig te ontmoeten bij de activiteiten.

ONTWAPENEND GELOOF

In de actualiteit in november 2019: een bombardement, uitgevoerd door een Nederlands gevechtstoestel, resulteerde in 2015 in Hawija / Irak in zeker 70 dodelijke slachtoffers. Nadat dit 4 jaar "onder de pet" is gehouden werd dit nu uiteindelijk openbaar bekend. In de weken nadat dit bekend werd is vanuit kerken en christelijke organisaties merkwaardig weinig gereageerd. Hoe kan het dat volgelingen van Christus hier zo lauw op reageren? Wellicht heeft dit te maken met wat wij denken dat de Bijbel zegt over het gebruik van geweld. Met name het Oude Testament wordt door veel gelovigen gezien als een bron van veel gewelddadigheid. We gaan vanavond een kleine verkenning doen naar bronnen die ons iets kunnen zeggen over het al dan niet goed zijn van gebruik van geweld. Daarom lezen we twee stukjes uit het Oude Testament, we kijken naar wat Jezus heeft gezegd over het gebruik van geweld en we kijken naar wat er in de kerkgeschiedenis is gedacht over het gebruiken van geweld. Dit alles is bedoeld als een eerste en globale verkenning. Het laatste woord zal vanavond zeker niet gezegd worden over deze thematiek.

Wanneer: **dinsdag 13 oktober** 20.00 - 21.30 uur

Waar: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11, Waalwijk.

Contactpersoon: Geert Hulbos,

e-mail g.p.a.hulbos@ziggo.nl. tel. 0416 – 332326

Bericht van de gemeente Waalwijk,

De gemeente Waalwijk zal in 2021 starten met ruiming van graven op de Algemene Begraafplaats aan de Tilburgseweg.

Vak D wordt geruimd. De gemeente wil zoveel mogelijk nabestaanden bereiken in de periode tot en met juni 2021.

Wat gaat er precies gebeuren? In grafvak D liggen hoofdzakelijk algemene graven. Van alle graven in vak D zijn de grafrechten verlopen. Omdat de graven destijds als algemene graven zijn uitgegeven is verlenging niet mogelijk. De gemeente Waalwijk heeft een aantal jaren geleden besloten de algemene graven op zowel de begraafplaats aan de Heistraat als aan de Tilburgseweg te ruimen. Er is een keuzemogelijkheid voor nabestaanden beschikbaar waarop u de wensen van behandeling van de stoffelijke resten kunt doorgeven.

Formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de gemeente; mevr. A. van Delft, Postbus 10150 5140 GB Waalwijk of per e-mail avandelft@waalwijk.nl (tel. 06 - 22925165) of bij Matty Zoutewelle.

Matty Zoutewelle

REDACTIE NIEUWS

Op onze redactievergadering van maandag 21 september hadden we twee gasten. Lida en Henk Spuijbroek. Al enige maanden volgden zij op afstand onze bezigheden voor Kontakt. Nu liet corona toe dat ze konden aanschuiven. Samen gaan ze de redactie versterken. Ieder met haar en zijn mogelijkheden en interesses. Na een paar maanden inwerken, gaan ze Riny Visser vervangen. U hoort hier nog wel over.

*Vele handen
maken samen
een ster.*

